

**De Heilige Maagd Maria
en
Het Wonder van de Onbevleete Ontvangenis**



Uittreksels uit:

het Boek van de Hemel

Deel 2 (30 tot 36)

Luisa Piccarreta

De Kleine Dochter van de Goddelijke Wil

Uittreksels

uit

het Boek van de Hemel

(vnl. deel 30 tot 36)

Dit is een voorlopige vertaling

uit de Italiaanse originele Teksten.

Voor prive-gebruik

SG - de Goddelijke Wil – Lumen Luminis

Deel 30

BvdH 30 - 8 december 1931 - De Koningin van de Hemel trekt de goede daden van de schepselen binnen in haar zeeën van Genade.

Ik bleef mij overgeven aan de Goddelijke Wil.
Hij omvatte mij met de volle kracht van de banden van de Liefde,
- niet om mijn vrijheid weg te nemen, maar
- om me te helpen gemakkelijker rond te zweven in zijn oneindige domeinen en
- om me tegen alles en allen te beschermen.

Oh! Hoezeer had ik de Hulp van mijn hemelse Moeder nodig
- om mijn kleine daden in de Goddelijke Wil te ondersteunen en
- om hen bij de Heer te brengen,
zodat ze zijn Welbehagen en zijn goddelijke Glimlach konden oproepen.

De hemelse Trooster kan niets weigeren aan wie Hem wil blij maken.
Hij bezocht mijn arme ziel en **Hij zei:** "Mijn dochter, onze goddelijke Moeder loopt vooruit op alle goede daden van de mensen.
Als Koningin heeft Zij de opdracht en het recht hen alle binnen te trekken in de daden die Zij zelf heeft verricht.

Haar tederheid als Moeder en Koningin is zo groot dat Zij
- telkens een ziel een liefdevolle daad wil stellen,
zij onmiddellijk een straal van haar Liefde uitzendt.

Zij bekleedt deze daad, geeft hem leven en omgeeft hem dan met Haar Liefde. Als deze daad verricht is, laat zij hem doorheen haar eigen straling opstijgen tot de Bron van haar eigen Liefde.

Wanneer zij deze daad aan God aanbiedt, **zegt zij Hem:**
'Aanbiddenswaardige Majesteit,
met mijn Liefde, die voortdurend opstijgt naar U,
is ook die van mijn kinderen versmolten.
Met mijn rechten als Koningin en Moeder

heb Ik hen binnengehouden in mijn zee van Liefde.
Zo kan U in mijn Liefde de liefde van alle mensen vinden'.

Wanneer de mensen aanbidden, smeken, eerherstel brengen en lijden, laat de Hemelkoningin vanaf haar Troon de leven-gevende straling van haar eigen Aanbidding, Smeekbeden, Eerherstel en Lijden neerdalen en bekleedt en omgeeft Zij daarmee hun aanbidding, smeekbeden en eerherstel.

Van zodra deze heilige daden gerealiseerd zijn, laat zij hen doorheen haar eigen lichtstralen opstijgen tot bij haar Troon.
Zij laat hen uitvloeien in de Bronnen van haar Zee.

En **Zij herhaalt**: 'Allerheiligste Majesteit,
- mijn Aanbidding breidt zich uit in de aanbidding van alle mensen,
- mijn Gebed bidt in hun gebeden,
- mijn Eerherstel verenigt zich met hun eerherstel,
- mijn Pijn herhaalt zich in hun lijden.

Hoe zou Ik Mij Koningin van alle mensen kunnen noemen,
als Ik niet zou toesnellen om mijn Daad te verenigen met deze daden van mijn kinderen?

Hoe zou Ik hun Moeder kunnen zijn en genieten van het geluk van het moederschap,

- als Ik hen niet zou helpen,
- als Ik niet zou aanvullen wat zij tekortkomen en
- als Ik al hun daden niet zou verfraaien en verstevigen?

Ja, de daden van mijn kinderen zijn werkelijk één met de Mijne.

Ik houd hen onder mijn bescherming bij uw Troon,

- om hen te verdedigen bij iedere vervolging en
- om hen te sterken met mijn Verdiensten.

Ik bewaar hen, omdat zij de betrouwbare waarborg zijn,
dat mijn geliefde kinderen bij Mij in de Hemel komen.

Mijn dochter, je bent dus nooit alleen in jouw daden.
Je hemelse Moeder is bij jou. Zij is niet alleen rondom jou.
Zij voedt ook jouw daad met het Licht van haar Deugden,
om hem het leven te schenken'.

De allerhoogste Koningin was reeds vanaf de Onbevleete Ontvangenis

de eerste en enige mens die de cirkel van de vereniging van de Schepper en de mens, die Adam had doorgebroken, opnieuw sloot.

Zij aanvaardde grootmoedig de goddelijke Opdracht:
God en de mensheid met elkaar te verbinden.
Door haar eerste daad van trouw, offer en heldenmoed
bracht Zij die opdracht tot voltooiing.

Niet één enkele keer, maar in elk van haar daden liet zij haar eigen wil sterven, om steeds de Goddelijke Wil alle ruimte te geven.
Zo deed zij een nieuwe bron van Liefde tussen God en mens ontspringen.

En nu zij in de hemel heerst, houdt zij geen ogenblik op om met alle moederlijke tederheid haar eigen deugdzaamheid en haar eigen daden te laten overvloeien in die van haar kinderen, en hen onafscheidelijk met de Hare te verbinden.

Weet daarom, mijn dochter, dat jouw geduld omhuld, gesteund en gevoed wordt door het geduld van je Moeder.
Jouw lijden wordt door haar onuitsprekelijke Smart gedragen.
Deze mildert als balsem de hardheid van jouw lijden.

De allerheiligste Maagd Maria is werkelijk de zorgzame Koningin, die niet werkloos op de troon van haar eigen heerlijkheid blijft zitten.

Als een zeer waakzame Moeder daalt Zij af
En zij schaart Zich aan de zijde van haar kinderen
- om hen te helpen met hun werk en
- om in hun behoeften te voorzien.

***Betoon Haar daarom veel waardering en dankbaarheid,
voor de aandacht die Zij voor jou heeft.***

Dank God vooral van harte, dat Hij alle geslachten zo'n heilige en beminnswaardige Moeder geschonken heeft.

Met zoveel Goedheid neemt zij hun menselijke daden in ontvangst.

Zij vult aan wat er aan schoonheid en goedheid ontbreekt.

En zij bekleedt hen met haar eigen verdiensten."

BvdH 30 - 25 december 1931 – Jezus verlangt naar het gezelschap van de mens. Het Kindje Jezus wil door zijn Hemelse Moeder met een Goddelijke Liefde bemind worden.

(...) Toen dacht ik aan de geboorte van het klein Kindje Jezus, vooral aan het moment dat Hij uit de Moederschoot kwam.

Het hemels Kindje zei mij:

Mijn liefste dochter, van zodra Ik uit mijn Moeders' Schoot kwam, had Ik een zeer grote behoefte aan Goddelijke Liefde en Genegenheid.

Ik verliet mijn Hemelse Vader in het hemels Koninkrijk.

Wij beminden elkaar met een Goddelijke Liefde.

Alles was goddelijk tussen de Goddelijke Personen:

Affecties, Heiligheid, Macht, enz.

Ik wou niet dat dit zou veranderen wanneer Ik naar de aarde kwam.

Mijn Goddelijke Wil bereidde de Goddelijke Moeder voor.

Zo had Ik

- de Goddelijke Vader in de Hemel en
- de Goddelijke Moeder op aarde.

Toen Ik de schoot van mijn Moeder verliet,

had Ik een zeer grote behoefte aan deze Goddelijke Genegenheden.

Ik wierp Mij onmiddellijk in de armen van mijn Moeder

om haar Goddelijke Liefde te ontvangen als

- het eerste voedsel, de eerste adem,
- de eerste uiting van Leven van mijn kleine Mensheid.

Zij liet de zeeën van Goddelijke Liefde, die mijn Fiat in haar gevormd had, in Mij stromen, om Mij met een Goddelijke liefde te beminnen, zoals mijn Vader Mij in de Hemel beminde.

En, oh! Hoe gelukkig was Ik!

Ik vond mijn Paradijs in de Liefde van mijn Mama.

Je weet dat ware Liefde nooit 'genoeg' zegt.

Als zij dit zou kunnen zeggen,

dan zou zij de kwaliteit van de echte Goddelijke Liefde verliezen.

Dat is de reden waarom mijn Liefde,

- zelfs in de armen van mijn Mama,
 - terwijl Ik voedsel, adem en liefde nam, als het Paradijs dat Zij Mij gaf,
 - zich uitbreidde, steeds groter werd, alle eeuwen omhelsde,
 - allen volgde, rende, riep, uitzinnig werd,
- omdat Zij goddelijke Dochters wilde.

Mijn Wil toonde Mij de goddelijke Dochters die Hij in de loop van de eeuwen voor Mij ging vormen. Zo kon Ik hen mijn Liefde geven.

Ik keek naar hen, kuste hen, beminde hen en
Ik ontving de adem van hun goddelijke Genegenheden.
Ik zag dat de Goddelijke Koningin niet alleen bleef,
maar de generaties van onze goddelijke Dochters ging hebben.

Mijn Wil weet

- hoe verandering door te voeren en
- hoe te transformeren, en
- hoe de nobele enting van het menselijke in het Goddelijke te vormen.

Als Ik je zie handelen in mijn Wil,
- wordt Mij het Paradijs gegeven en
- wordt herhaald wat mijn Moeder Mij gaf
toen zij Mij als klein Kindje in haar armen ontving.

Degene die mijn Wil doet en in Hem leeft, geeft en vormt de zoete en mooie hoop dat, zijn Koninkrijk op aarde zal komen. Ik voel Mij gelukkig in het Paradijs in de mens, dat mijn Fiat in hem gevormd heeft.

Terwijl ik bleef denken aan hetgeen Jezus mij gezegd had,
voegde Hij er zeer teder en liefdevol **aan toe**:

Mijn goede dochter, onze Liefde richt zich voortdurend tot de mens.
Onze Liefde houdt nooit op met lopen:

- in het kloppen van het hart, in de gedachten van de geest,
- in de adem van de longen, in het bloed dat circuleert.

Zij loopt en loopt om met onze melodie en onze beweging van Liefde
- het hart, de geest en de adem te doen herleven.

Zij wil de ontmoeting van de pulserende Liefde

- met liefdevolle adem,
- met een gedachte die Ons liefde geeft en van Ons ontvangt.

Onze Liefde komt met snelheid die niet geëvenaard kan worden.
Maar de liefde van de mens komt niet overeen met de Onze.
Hij blijft achter en volgt de wedloop van onze Liefde niet,
- die zonder ophouden loopt.

En omdat de mens Ons niet ziet, volgt hij Ons niet,
zelfs niet als Wij blijven rondcirkelen in het kloppen van zijn hart, in zijn
adem en in zijn gehele wezen.

In ons delirium **roepen Wij uit:**

"Onze Liefde is door de mens niet gekend, noch ontvangen,
noch bemind. En wanneer hij Haar ontvangt, dan merkt hij het niet.

Oh! Hoe moeilijk is het om te beminnen en niet bemind te worden!
En toch, indien onze Liefde zou stoppen met rennen,
dan zou hun leven onmiddellijk eindigen.

Het is zoals een klok: Als het snoer werkzaam is,
tikt zij en toont zij precies de uren en de minuten.
Zij dient om de orde van de dag en de openbare orde te handhaven.

Als het snoer stopt met het opwinden van de klok,
is het tikken niet meer hoorbaar, stopt zij en blijft zij levenloos.
Dan kan er zeer veel wanorde zijn omdat de klok niet meer loopt.

De koord van de mens is mijn Liefde, die loopt als een hemelse Koord.
Dan klopt het hart, circuleert het bloed en wordt de adem gevormd.
Je kan hen de uren, minuten en seconden van de klok
van het leven van de mens noemen.

Je ziet dat wanneer Ik de koord van mijn Liefde niet laat lopen,
de mensen niet kunnen leven. En toch, ben Ik niet geliefd. Mijn Liefde
gaat door, maar Zij wordt een pijnlijke en waanzinnige Liefde.

Wie zal dit Lijden wegnemen?

Wie zal Ons delirium van Liefde verzachten?

De persoon die onze Goddelijke Wil als zijn leven zal bezitten.

Zijn leven zal de koord vormen in het hart,
de adem en het wezen van de mens....

BvdH 30 - 13 maart 1932 - De allerheiligste Maagd was de gevangene van de Goddelijke Wil. Zij is de boodschapster en aanvoerster van zijn heilig Rijk.

Ik dompelde mij onder in het goddelijke Fiat.
Intussen vroeg ik vroeg mijn hemelse Mama,
om mij in de Goddelijke Wil te leren leven.

Bij zijn bezoekje zei mijn lieve Jezus zeer teder:
"Mijn dochter, Ik jubelde van vreugde toen Ik je aan onze Goddelijke
Mama hoorde vragen om jouw metgezel en gids te zijn. Je dient te
weten dat zij werkelijk de hemelse gevangene van mijn Wil was.

Zij kende niet enkel alle geheimen om mijn Wil te vervullen en
de wegen om in Hem te leven. Zij bezit ook de sleutels van het Rijk.
Toen Zij op aarde was, bereidde Zij de plaats voor in haar eigen daden
voor alle daden die de mensen later in de Goddelijke Wil zouden
verrichten.

Met welk een moederlijke zorg kijkt Zij nu vanuit de Hemel
met haar milde blik naar hen,
om te zien of zij hun werken verrichten in de Goddelijke Wil.

Zij wil hun daden in haar eigen Daden insluiten,
- als garantie en bewijs van het brandende verlangen
naar de komst van het beloofde Rijk.

De Maagd Maria is de heiligste en de grootste onder alle mensen.
Zij heeft geen ander Rijk gekend dan het Rijk van mijn Goddelijke Wil.
Zij neemt daarin terecht de plaats in van Koningin.
Zij is er de boodschapster en de aanvoerster van.
Vraag Haar en roep Haar aan, opdat Zij jouw gids, jouw lerares mag
zijn. Met meer dan moederlijke liefde zal Zij al jouw daden opnemen
en hen in de hare insluiten.

En intussen zal zij je zeggen:
'De daden van de dochter zijn dezelfde als die van de Moeder.
Daarom kunnen zij samensmelten om het recht van de mensen
op het Rijk van de Goddelijke Wil te verdubbelen.'

Dit Rijk bestaat reeds.

Het werd door Mij en de hemelse Koningin al vooraf opgericht.

God zal het zeker aan het menselijk geslacht geven.

Om dit te garanderen en om het te verkrijgen is het echter nodig dat de mensen het kennen en ervoor werken.

Maria is de Koningin van de Hemel,

- het hoogst in aanzien en

- met de grootste invloed op het Hart van God.

Haar daden zijn boven alle andere daden verheven.

Daarna komen dan de daden van de mensen, die door mijn Wil veranderd zijn in goddelijke wezens en voor God hun eigen rechten laten gelden. En zij zullen Hem ertoe bewegen, het Rijk te schenken, dat Hij beloofd heeft.

Wees dus actief en leef steeds in mijn hoogste Wil.

Zo zal het einddoel van de Schepping bereikt worden en mijn grote Liefde beloond worden."

Deel 31

BvdH 31- 8 september 1932 - Het Wonder van de Geboorte van de Koningin van de Hemel. Zij groeide op samen met de Goddelijke Wil en Zij werd een sprekende Zon.

Ik kwam opnieuw bij het geboortefeest van de Koningin van de Hemel. Ik beschouwde het grote Wonder, het Goddelijke Wonder, dat Hemel en aarde vereerden.

Mijn hoogste Goed, ***Jezus, zei mij*** ,
- zeer liefdevol en met een onbeschrijfelijke tederheid:
"Weet je waarom de geboorte van mijn hemelse Moeder het hoogtepunt punt van wonderen in zich sluit?

Terwijl Zij geboren werd, kwam niet enkel op de wereld
- de zuiverste onder allen,
- de heilige, de schone, de onbevleete.

Samen met Haar werd ook mijn Goddelijke Wil geboren.

Hij werd in de heilige Maagd verwekt en ingesloten, om in Haar zijn werkzaam en zich steeds uitbreidend Leven te vormen.

Voor onze macht en wijsheid betekent het niet veel om deze hemelse Schepping te vrijwaren van de smet van de erfzonde en goddelijk Leven te schenken.

Wat daarentegen verbazing wekte en de aandacht van Hemel en aarde trok, was ***de geboorte van mijn Wil in Haar.***

Alle wezens voelden zich toen geraakt
- als door een geheimzinnige Macht
- door dezelfde Macht die alle dingen beheerste, bewoog en in stand hield. Deze Macht stelde nu Zichzelf en de gehele schepping
- ter beschikking van dit pasgeboren meisje.

De geboorte van mijn Wil samen met de geboorte van Maria, was het Hoogtepunt van alle andere wonderen die Wij in Haar verrichtten.

Geliefde dochter, er bestaat geen wonder of weldaad die niet door mijn Wil tot stand komen, daar waar Hij regeert.

Om zijn Liefde en zijn Macht te laten stralen,
- vormt Hij in de mens zijn eigen werkzaam Leven en
- schenkt hem van het Zijne, tot het overstroomt.
Dus bewonder en dank ons hoogste Wezen voor de stromen van
Genade die in mijn en jouw Moeder gegoten zijn ".

De beminnenswaardige Jezus liet mij later zien hoe de Goddelijke Wil
- zich verspreidde in het teder lichaampje van de kleine Koningin en
- zich tezamen hiermee ontwikkelde.
Wat een gelukkige groei, wat een nieuw groot wonder was dit toch!

Terwijl ik mijn verbazing uitte,
voegde de lieve goddelijke Meester eraan toe: "Mijn goede dochter,
de Goddelijke Wil in de hemelse Koningin laten leven,
was de allergrootste, de heldhaftigste, de liefdevolste Daad,
die onze Godheid gesteld heeft.
Deze Daad hield immers onschatbare weldaden in zich.

Wij hadden Haar onze Wil als Leven geschonken.
Wij konden Haar geen grotere rijkdommen schenken.
Onze Wil schonk Haar immers alles.
En Hij vormde in Haar de Bron zelf van alle goddelijk Goeds.

Mijn dochter, de kleine Vorstin groeide samen met onze Wil op.
Tegelijkertijd vormde Zij geleidelijk aan ontelbare zonnen in
haar eigen ziel, haar hart, haar werk en haar stappen.

Zij drongen met hun stemmen van Licht en onweerstaanbare Liefde
door tot in onze goddelijke Schoot. Zij spraken Ons onophoudelijk
- van Liefde, van ons hoogste Wezen en van het menselijk geslacht.

Haar pasjes, de bewegingen van haar tere handjes, haar harteklop,
alle daden die Zij stelde, volgens de Goddelijke Wil die in Haar leefde
en groeide, waren sprekende zonnen.

Haar spreken verstomde nooit, want haar hele wezen sprak,
- nog niet met de menselijke stem,
- wel echter met verborgen en goddelijke Stemmen die nooit uitgeput
geraakten.

Zij hield het goddelijke Fiat in haar macht,
- dat het Woord is en wel het werkzame Woord.

Hierdoor

- hield Zij Ons bezig, schaakte Ons,
- omgaf Zij Ons langs alle kanten en
- noodzaakte zij Ons steeds Haar te schenken waarom Zij Ons vroeg.

Haar Woord was machtig en deed daarom Onze Macht wijken.
Het was lieflijk en zoet en beteugelde daarom onze gerechtigheid.
Het was Licht en daarom beschikte Zij over ons hoogste Wezen,
over onze liefde en over al het Goede.

Kortom, geen enkele van onze Eigenschappen richtte zich niet als
vanzelfsprekend naar de invloedrijke stemmen van dit hemels Meisje!".

Terwijl Hij sprak, toonde mijn lieve Jezus mij de Koningin van de
Hemel. Vanuit Haar onbevlekt Hart straalde een Zon, die het gehele
hemels Hof en het ganse universum verlichtte.

Haar stralen waren gevormd uit zeer glansrijk Licht en uit sprekende
Stemmen. Zij richtten zich op God, de engelen en alle aardse
schepselen.

In dit wonderbare schouwspel zag ik:

- hoe mijn hemelse Moeder via deze Zon nog steeds spreekt.
- hoe Zij met stemmen van Licht tot haar God spreekt,
Hem bemint en Hem op goddelijke wijze verheerlijkt,
- hoe Zij tot de heiligen spreekt en hen tot gelukzaligheid brengt,
tot het hele hemelse Hof en hen met vreugde overspoelt,
- hoe Zij tot ons allen, aardse schepselen, spreekt
en ons pad effent dat ons naar de Hemel leidt.

Mijn geliefde Jezus vroeg mij daarna:

"Heb je gezien wat het betekent in de Goddelijke Wil te leven?
Het betekent het vermogen verwerven om alle menselijke daden om te
zetten in evenzovele Zonnen, die onophoudelijk van Liefde tot God
spreken.

Alles wat uit mijn Wil voortkomt bezit een Kracht die doorheen alle
eeuwen tegelijkertijd werkt, verlicht en verder voortduurt. Dit zullen de
daden zijn die over God triomferen en Hem zullen overwinnen ".

BvdH 31- 9 oktober 1932 - Het Wonder van de Ontvangenis van de heilige Maagd.

Mijn kleine geest begon opnieuw rond te gaan in de Daden die de Goddelijke Wil verrichtte. Ik ging van de ene naar de andere en ik stopte bij **'de Ontvangenis van de allerheiligste Maagd Maria'**.

Oh mijn God! De Hemel was met stomheid geslagen bij zo'n groot Wonder. De engelen zelf leken te stamelen en niet in staat om erover te spreken!...

Ik was stomverbaasd.

En mijn Jezus verraste mij met de Woorden:

"Mijn dochter, de Ontvangenis van de Onbevleete Maagd was een nieuwe Daad van onze Wil: nieuw in de tijd, op een nieuwe manier, een nieuwe Genade.

In Haar werd de gehele schepping hernieuwd.

In onze Blik die alle dingen omhelst en in onze Oneindigheid, hebben Wij:

- alle mensen voor onze Ogen geroepen,
- en ook al hun goede daden van verleden, heden en toekomst, alsof die één enkele daad waren,
- om
- hen en al hun daden te laten deelnemen aan deze Ontvangenis,
- in feite allen hierop te laten aanspraak maken, en
- hen dit recht over alle dingen te geven.

Wanneer onze Wil een Daad stelt, die tot Zegen van allen zal dienen, dan houdt Hij niemand afzijdig.

Mijn Wil is almachtig en verenigt alles: de mensen en hun daden, behalve de zonden. Het kwaad dringt immers niet binnen in onze Daden. Hij volbrengt de Daden die Hij wil verrichten.

Mijn dochter, je ziet dat ook jouw daden deel uitmaakten van de

Ontvangenis van de Hemelse Koningin.

Daarom ben je met recht haar dochter en Zij is met recht je Moeder.
Ieder Werk van Ons gaat altijd uit van onze Ene Daad,
die juist daarom alles verenigt omdat Hij één is.

***Terwijl wij de heilige Maagd schiepen,
realiseerden Wij verschillende dingen.***

Wij riepen de Onbevleete Dame in het bestaan.

Tegelijkertijd

- vernieuwden Wij de hele Schepping.
- beminden Wij haar met een nieuwe Liefde,
- brachten Wij alles en iedereen in veiligheid, onder de moederlijke bescherming van de wonderbare Maagd en hemelse Moeder.

Onze Werken zijn nooit geïsoleerd. Wij vertrekken altijd van één enkele Daad. Deze Daad is één: Hij verenigt alles, hij voltooit alles, alsof alle daden één waren.

Juist hierin bestaat onze Almacht en onze Scheppingskracht:

- alles te volbrengen, alles te vinden en allen het Goede te schenken in één enkele Daad".

**BvdH 33 - 4 februari 1934 - De Liefde van God is verborgen in de heilige Maagd Maria. Het Goddelijke Vaderschap schenkt Onbevleete Maagd het Goddelijke Moederschap en verwekt in Haar het menselijk geslacht.
De Goddelijke Onmetelijkheid zorgt ervoor dat alle Werken van de Schepper niet kunnen gescheiden worden van Hem.**

Het atoompje van mijn ziel blijft zich overgeven aan de Goddelijke Wil. Zij vindt daar alles wat mijn lieve Jezus, van alle eeuwigheid af, uit Liefde voor zijn schepselen tot stand gebracht heeft.

Mijn ziel gaat rond in al zijn Daden om in ieder van zijn Daden mijn '*ik bemin U*' in te prenten.

Mijn lieve Jezus deed mij plots stoppen in de eindeloze golven van Liefde *in de Ontvangenis van mijn hemelse Moeder*.

Zeer teder zei Hij mij: *"Dochter van mijn Wil, jouw 'ik bemin U'*

- verwondt onze verborgen Liefde,
- dwingt Haar vanuit deze verwondingen zelf verder te stromen en
- brengt Haar ertoe onze intiemste Geheimen te openbaren.

Weet,

- dat Wij het hele menselijke geslacht intens beminden.
- dat Wij echter gedwongen waren de onmetelijke Kracht van onze Liefde verborgen te houden in ons allerhoogste Wezen.

Wij troffen in de mens immers noch de liefde noch de schoonheid aan die Ons kon in vervoering brengen.

De generaties waren zodanig verzonken in een geestelijk verval en schuld dat Wij huiverden bij het zien ervan.

Ondanks alles wou onze onvervulde Liefde hen beroeren.

Wat konden Wij doen om ons groot Verlangen te bevredigen?

Het was nodig dat Wij gebruik maakten van iets groots.

Daarom schonken Wij het Leven aan de kleine maagd Maria.

Wij wilden Haar scheppen: geheel rein, heilig, mooi, vol Liefde en zonder erfzonde.

Daarom legden Wij in Haar de Kiem zelf van onze Goddelijke Wil.
Zo kon er tussen Haar en Ons een gemakkelijk contact en een niet te
scheiden en altijddurende eenheid zijn.

De hemelse Koningin was nauwelijks ontvangen en Zij trok Ons aan
door haar Schoonheid en Zij raakte Ons met haar Tederheid.
Onze Liefde werd hierdoor uit onze Schoot naar buiten getrokken
om onze woning in Haar te nemen.

Wij beschouwden alle mensen doorheen haar Schoonheid.
Hierdoor leken zij niet meer zo lelijk.
En Wij beminden hen met dezelfde Liefde
- die tot dan toe in Ons verborgen gebleven was en
- die nu in het Hart van de heilige Maagd opvlamde.

Het Goddelijk Vaderschap liet haar delen in het Goddelijk Moederschap.
Zo kan Zij alle mensen, die door de hemelse Vader in haar
voortgebracht werden, beminnen als haar eigen kinderen.

De Maagd Maria begreep dat Wij alle mensen in Haar beminden.
Zij voelde tevens dat onze Liefde het nieuwe mensengeslacht
in haar Moederhart vormde.

Mijn dochter, kan onze Vaderlijke Goedheid een beter middel kunnen
uitvinden om onze oneindige Liefde voor alle mensen tot uitdrukking te
brengen, inclusief voor degenen die Ons zouden beledigen?

Wij kozen dit schepsel uit hun geslacht. Wij schiepen Haar
buitengewoon mooi om de mensen te kunnen beminnen. Wij verborgen
onze eigen Liefde in haar, om hen de meest tedere Moeder te geven.

Mijn dochter, ware Liefde, kan nooit werkloos toezien.
Zij grijpt iedere gelegenheid aan, klein of groot, om zich te uiten.
Zij benut alle mogelijkheden om zich te laten beminnen.
De ene keer verbergt Zij zich, dan weer toont Zij zich.
Soms richt Zij zich rechtstreeks tot de geliefde,
dan weer onrechtstreeks, enkel om door hem ontdekt te worden.

Alle mensen kunnen in deze hemelse Koningin
onze verborgen Liefde vinden.

In haar Hart kunnen zij zich door Ons laten ons overheersen door haar zoete heerschappij. Zij kunnen zich dan ook door Ons oneindig laten beminnen in haar Hart.”

Wanneer ik eraan denk dat mijn hemelse Moeder in haar Moederhart de verborgen Liefde bezit, waarmee mijn Schepper Zelf mij bemint, kan ik die vreugde niet verwoorden.

Ik zei vol vertrouwen bij mezelf: Zij zal me bedekken met haar Deugden, mij bekleden met haar Schoonheid. Zo zal zij al mijn ellende en zwakte verbergen. En dan zal mijn Jezus mij meer begunstigen.

Plots probeerde de twijfel echter mijn gelukzaligheid te ondermijnen. Kan het zijn dat de Goddelijke Liefde ophield op het ogenblik waarop mijn Koningin en Moeder in de Hemel opgenomen werd?

Jezus legde mij toen vol goedheid uit: "Mijn gezegende dochter, onze Werken duren altijd verder en zijn niet van Ons te scheiden. Onze verborgen Liefde zal dan ook steeds met de H. Maagd verbonden zijn en blijven.

Onze Werken zouden God niet waardig zijn, indien zij genoodzaakt waren te stoppen en zich van Ons te scheiden.

Wanneer Wij beminnen en Ons uitstorten over de schepselen, dan zou je kunnen zeggen dat onze Liefde zich losmaakt van onze Schoot. Dit is echter niet het geval.

Terwijl zij zich in hen uitstort, blijft Zij zeer innig met Ons verenigd. Zij maakt ook de ontvanger onafscheidelijk van Ons.

Alles in de Hemel en op aarde, iedere mens die het levenslicht aanschouwt, alles blijft onafscheidelijk van Ons. En dit is zo, dankzij onze Onmetelijkheid, die alles omhult.

Terwijl onze Liefde zich overal bevindt, verbindt Zij alles wat Wij scheppen.

Onze werken kunnen zich niet van Ons losmaken, noch Wij van hen. Je zou eerder kunnen zeggen dat zij één geheel met Ons vormen.

Onze Onmetelijkheid en Macht lijken op de bloedsomloop in het lichaam die elk lichaamsdeel in leven houdt.

Je kan de Werken onderscheiden, maar nooit scheiden."

Mijn Liefde, vroeg ik verwonderd, en toch leven de verdoemden gescheiden van U, alhoewel zij door U geschapen zijn. Komt dat misschien omdat zij U niet meer toebehoren?

Jezus antwoordde: "Je vergist je, mijn dochter.

Zij zijn van Mij gescheiden vanwege de Liefde, maar zij behoren Mij toe vanwege de Gerechtigheid.

Mijn Onmetelijkheid omhult hen en blijft ook over hen heersen.

Mijn straffende Gerechtigheid kan zich anders niet doen gelden.

Wanneer de dingen Mij niet zouden toebehoren, zouden ze ogenblikkelijk ophouden te bestaan. Zij bezitten echter het leven. Dit betekent dat er iemand is, die hen in stand houdt en hen bestraft naar billijkheid.

Na hetgeen Ik je gezegd heb, kan je gemakkelijk besluiten

- dat de verheven Koningin in de Hemel nog steeds onze verborgen Liefde voor ieder schepsel bezit en

- hoe blij Zij is te weten dat Wij alle mensen in Haar liefhebben.

Zij gaat met hen om als een echte Moeder. Zij verbergt hen in haar eigen Hart, om hen door Ons te laten beminnen.

Zij verbergt hen:

- in haar eigen Smarten opdat zij vergiffenis zouden krijgen,

- in haar Gebeden, opdat Wij hun de kostbaarste Genaden schenken.

Ja, zij is werkelijk de Moeder die haar geliefde kinderen steeds opnieuw beschermt en verontschuldigt bij de Troon van onze Goddelijke Majesteit.

Richt je dus zonder ophouden tot uw hemelse Koningin.

Laat je door Haar beschermen.

Zij zal edelmoedig in al jouw behoeften voorzien "

BvdH 33 - 12 april 1935 - De hemelse Koningin heeft alle mensen bemind, vanaf het eerste ogenblik van haar Ontvangenis.

Ik verdiepte mij in de overweging van
het Mysterie van de Onbevleete Ontvangenis van de Maagd Maria.

Mijn goede Jezus zei me:

"Mijn dochter, Ik wil je nog dieper laten doordringen in dit Mysterie.
De wonderen hiervan zullen je verbazen en je zal kunnen begrijpen
- hoe zij haar Schepper liefheeft
- hoe zij uit liefde voor Ons, alle mensen bemint.

De kleine Koningin gebruikte haar leven,
om Ons evenveel te beminnen als Zij bemind werd.
Zij probeerde Ons te evenaren in de Liefde.

Onze Goddelijke Wil omvat alles.
Hij toonde dit heilig wezen alle geslachten, samen met de schuld die
allen op zich geladen hebben op dat moment en in de toekomst.

Deze verheven Kleine kende geen ander leven dan het Leven in de
Goddelijke Wil. Vanaf het eerste moment van haar Ontvangenis ging
zij, met Goddelijke Smart gebukt onder elke schuld van alle mensen.

Zo ontstonden rondom elke schuld Zeeën van Liefde en Goddelijk
Verdriet.

Het was onze Goddelijke Wil, die in haar prachtige ziel, deze Zeeën
van Smart en Liefde vormde, vanwege de schuld van de mensen.

Daarom was de kleine heilige Maagd, vanaf het eerste ogenblik van
haar bestaan, Koningin van Smarten en Liefde.

Indien onze Wil Haar niet ondersteund had met zijn Macht,
zou Zij gestorven zijn vanwege de schuld van elk.

Zij zou even veel keren gestorven zijn als er mensen bestaan.

Toen is onze Godheid, via onze werkzame Goddelijke Wil,
in dit verheven schepsel begonnen met Goddelijke Liefde en
verzoenende Smart voor allen.

Oh! Hoe blij waren Wij omdat Wij in de naam van elke mens bedankt

werden. En door deze Liefde en door deze Goddelijke Smart voelden Wij ook Liefde voor hen.

Haar Liefde was zo immens en zij heerste over Ons.
Zij deed Ons hen, die zij liefhad, beminnen.

Toen dit hemels Meisje verscheen kwam het eeuwige Woord vanuit de Hemel naar de aarde om de mens te zoeken en hem te redden.
Wie kan weerstaan aan de Macht van onze Wil die in de mens werkt?
Niemand! En wat kan de ziel niet doen en doorstaan in onze Wil!

Indien allen beseften welke grote Weldaad Wij de menselijke generaties bewezen, door hen deze hemelse Koningin te geven:

- zij overwon haar Schepper,
- zij bereidde de Verlossing voor
- zij was werkelijk de draagster van het eeuwige Woord op de aarde.

Oh! Zij zouden op haar moederlijke knieën blijven om van Haar de Goddelijk Wil af te smeken waarvan Zij zelf het leven bezit! "

BvdH 33 - 14 mei 1935 - De Koningin van de Hemel staat aan het Hoofd van het Rijk van de Goddelijke Wil. Wie in dit heilige Rijk leeft, zal de hemelse Moeder veel werk bezorgen.

Mijn verstand blijft steeds in de onbegrensde Zee van de Goddelijke Wil, die in het ruisen zijn schepsel met Liefde toelacht.
Hij verlangt dat dit schepsel Hem met zijn tederste glimlach beantwoordt. Hij duldt niet dat de wederliefde geringer is.

Als je in de Goddelijke Wil leeft,
wordt het immers onmogelijk niet te doen wat de Goddelijke Wil doet.

Wie kan vertellen wat de ziel in deze Goddelijke Zee beleeft!
Zij voelt de zuiverheid van zijn Kussen.
Zij geniet de totale vreugde van zijn zuivere omhelzingen, die zoveel hemelse Vrede, Goddelijk Leven en Sterkte laten binnenstromen, dat God Zelf overwonnen wordt.

Oh! Hoe verlang ik dat alle mensen in deze Zee zouden leven!

Zij zouden haar zeker nooit meer verlaten.

Terwijl ik dit dacht, zei ik echter bij mezelf:

“Maar wanneer zal dit Rijk van de Goddelijke Wil komen? En wie zal het kunnen zien? Hoe moeilijk lijkt het om het te realiseren.”

Mijn geliefde Jezus kwam en Hij zei me:

" Mijn dochter, en toch zal het Rijk van de Goddelijke Wil zeker komen. Jij denkt menselijk en daarom lijkt de komst ervan moeilijk.

Het Hoogste Wezen meet echter met zijn eigen Goddelijke Maatstaven. Hetgeen voor het menselijk verstand onmogelijk lijkt, verwezenlijkt Hij op een zeer eenvoudige manier.

Bovendien, is er ook de Koningin van de Hemel! Met haar zachte Macht vraagt zij zonder ophouden dat dit Rijk op aarde zal heersen. Hebben Wij deze hemelse Moeder ooit iets geweigerd?

Ons Wezen is niet in staat de Macht van haar Gebed te weerstaan. De kracht van de Liefde die Zij bezit is immers dezelfde als deze die onze Wil bezielt.

In deze Wil trekt Zij dit heilige Rijk terecht naar zich toe. Het komt Haar toe. Het zal zelfs het Rijk van de Hemelse Koningin genoemd worden.

Wat zal de hemelse Moeder en Koningin niet doen voor haar kinderen en voor de mensen die erin zullen wonen!

Zij zal hun Genaden schenken waarvan nooit gehoord werd,
- onbekende verrassingen.

Zij zal wonderen bewerken die Hemel en de aarde zullen verrassen. Zij zal Haar Zeeën van Genade, Heiligheid en Macht ter beschikking stellen en al hun vijanden op de vlucht doen slaan.

Om hen in veiligheid te brengen zal Zij hen omgeven met haar Deugden, met haar Smarten en met deze van haar Goddelijke Zoon Jezus.

Zij zal

- hen laten opgroeien op haar eigen schoot,
- hen verbergen in haar Liefde,
- hen met haar Licht omhullen,

- hen eigenhandig voeden met het voedsel van de Goddelijke Wil.

Hoeveel werk zullen deze zielen haar niet geven!

Hoe blij is Zij zijn wanneer Zij hen door haar zeer tedere zorgen en haar zeer ijverige moederlijke bezorgdheid kan omvormen tot een trouwe kopie van Zichzelf!

Zij zullen haar lievelingen zijn, haar secretarissen, machtige magneten waar Zij haar blik niet kan van afwenden en met wie Zij alles gemeenschappelijk wil hebben: liefde en leven, vreugde en smarten.

Daar zij in mijn Wil leven, zullen zij haar liefste gezelschap vormen. Zij zullen delen in haar moederlijke Vruchtbaarheid. En zij zullen genieten van de erfenis van al haar daden.

Wat zal deze tedere Moeder zich gelukkig voelen en rijkelijk beloond, als Zij ziet dat er iemand is die Haar begrijpt, die op Haar gelijkt, die Haar bemint en die zoals Zij in Gods Wil leeft. "

BvdH 33 - 6 juni 1935 - De Koningin van de Hemel gaat van land tot land om haar kinderen in veiligheid te brengen.

Mijn arm verstand zet zijn tocht verder in het eindeloze Licht van de Goddelijke Wil,

- om alle handelingen op te sporen die Hij volbrengt en
- om in bewondering te zien hoe niets, noch in de Hemel noch op aarde, niet getuigt van de eeuwige Oorsprong die het geschapen heeft.

Zijn Heiligheid is ongeëvenaard, zijn Liefde schept voortdurend, zijn Wil spreekt onophoudelijk tot geest en hart:

- nu eens met gearticuleerde Woorden,
- soms verzuchtend, dan weer smekend,
- dan met Macht,
- dan weer met zulk een Zachtheid
dat de hardste en meest vijandige harten geraakt worden.

Oh mijn God, wat heeft uw Wil een Macht!

Ik smEEK U, zorg ervoor dat ik altijd in uw Wil leef!

Overwin met uw Almacht alle hindernissen
en bespoedig de komst van het Rijk van uw Wil op aarde.

Intussen toonde mijn lieve Jezus aan mijn geest zoveel dodelijke en vreselijke dingen waardoor de koudste harten zouden geschokt worden en de meest verstokten plat op de aarde zouden neervallen.

Met een onbeschrijflijke Goedheid zei Jezus me:

"Mijn dochter, houd moed, alles zal dienen voor de triomf van mijn Wil. Als Ik sla, dan is dit een teken dat Ik wil genezen.

Mijn Liefde is zodanig dat Ik, wanneer Ik niet door de genade kan overwinnen, Ik het probeer door middel van de angst.

Diezelfde mensen die dikwijls geen belang hechten aan mijn Goedheid, doof blijven voor mijn Stem, spotten met mijn Liefde, leggen hun hoogmoed af en vernederen zich diep, wanneer hen het noodzakelijke voor hun natuurlijk leven ontnomen wordt.

Indien ze geen trouweloze en verharde wil hebben, keren zij dan terug in mijn Armen als zonen naar hun Vader.

Ah dochter, Ik ben soms genoodzaakt de mensen te straffen, voor hun welzijn! Mijn Liefde voor hen is echter zodanig, dat Ik hen allen toevertrouw aan mijn Moeder, om Haar niet te ontgoochelen.

Oh! Hoe veilig zijn de zielen die onder haar bescherming staan, en onder haar mantel leven!

In sommige gevallen heeft zelfs de dood geen macht over hen."

Om het mij duidelijker te maken, toonde mijn dierbare Jezus mij de Hemelkoningin. Met onbeschrijflijke Majesteit en moederlijke tederheid daalde Zij uit de Hemel neer.

Zij spoedde zich doorheen alle landen en gaf allen die niet door de tuchtigingen aangeraakt moesten worden, een bijzonder merkteken.

De lieve Jezus gaf zijn Moeder het recht om hen in veiligheid te brengen zoals zij het wou.

Elk die een merkteken van Haar kreeg, bleef gespaard.

Hoe ontroerend was het te zien hoe de hemelse Koningin

doorheen alle werelddelen ging om de mensen
- in haar moederlijke Armen te nemen,
- aan haar borst te drukken en
- onder haar mantel te verbergen,
opdat hen niets ergs zou overkomen.

Oh! Indien alle mensen toch eens konden verstaan, met hoeveel Liefde en Tederheid de allerhoogste Koningin dit ambt vervult, dan zouden ze zeker wenen van vreugde en Haar die ons zozeer bemint, veel meer liefhebben!”

**BvdH 33 - God brengt het Wonder van de Onbevleete Ontvangenis tot stand. Hij laat de allerheiligste Maagd delen in de Goddelijke Rechten.
Hij wil niets doen zonder de toestemming van zijn hemelse Moeder.**

Ik bewoog mij in de Werken van de Goddelijke Wil.
Ik stopte **toen de Almachtige Wil de Onbevleete Maagd Maria** schiep. Wat een verbazingwekkend en onbeschrijfelijk Wonder zag ik daarin besloten!

Toen mijn lieve Jezus mijn verwondering zag, **zei Hij mij:**
"Mijn begenadigde dochter, je moet weten dat er in de Hemel, noch op aarde geen schoonheid, schat of wonder bestaat, die kan vergeleken worden met deze van de Onbevleete Ontvangenis van mijn allerheiligste Moeder.

Mijn Almachtige Wil, die in Zichzelf geen begin noch einde heeft, bracht in Haar een nieuwe Schepping tot stand, oneindig veel mooier en wonderbaarlijker dan die van het gehele universum.

Hij verrichte in haar immers het wonder, groter en verhevener dan elk ander: **Hij maakte Zichzelf tot het Leven van haar leven en Hij groeide elk moment in Haar**, bij elk van haar daden en gebeden.

De Schepping van het heelal,
- die zo wonderbaar is en
- die door Ons in stand gehouden wordt,
door de macht van onze voortdurende scheppingsdaad,

is echter niet groter dan het Wonder van de Schepping van deze Maagd.

Wij houden in haar

- niet enkel de scheppende en de onderhoudende Handeling in stand
- maar ook de toenemende Handeling.

En dit is **het Wonder van alle Wonderen**: het Leven van onze Wil is in Haar als wedergeboren, en neemt voortdurend toe bij elke handeling die zij verricht.

Onze Wil realiseerde dit doel en Hij manifesteerde zich in de Onbevleete Ontvangenis van deze gezegende Maagd.

Als onze Wil Zich uitspreekt, bereikt onze Daad zulk een pracht, verhevenheid, hoogte, onmetelijkheid en macht, dat Hij allen zonder uitzondering in opneemt in het net van zijn Liefde, met uitzondering van degene die weigert dit geschenk aan te nemen.

Toen onze Godheid zag dat onze Wil in dit heilig schepsel als opnieuw geboren was, liet Hij haar delen in de goddelijke Rechten.

Zij werd heerseres over onze Liefde, zelfs over onze Macht, Wijsheid en alle Goeds en zij werd Koningin van onze Wil.

Onze Wil groeide gestadig in de hemelse Heerseres en zij fascineerde Ons.

In elk van haar daden, beminde zij Ons

- niet enkel voor zichzelf
- maar ook namens elk ander schepsel.

Zij bedekte elk van hen met haar eigen liefde.

En zij liet Ons de zeer tedere echo horen van elk van hen.

Wie kon deze allerheiligste Maagd weerstaan hebben!

Wij voelden ons als gebonden en door haar gevangen gehouden.

Zij werkte immers, beminde Ons, aanbad Ons en bad

met de kracht van onze Wil die voortdurend in haar toenam.

Zij bezat haar eigen Schepper.
Zij sloot Hem en de allerheiligste Drievuldigheid in Zich.
Zij nam Hem volledig op.

Zij heerste over Ons met zulke Macht,
dat Wij genoodzaakt werden haar liefde zo te beantwoorden.
Wij konden Haar tevens niets weigeren van wat zij Ons vroeg.
Integendeel, Wij voelden Ons gelukkiger als Wij haar konden tevreden stellen.

Mijn dochter,
- telkens Wij zien dat een ziel Ons liefheeft en onze Wil als leven bezit,
- wanneer Wij vaststellen dat zij alles voor Ons is en Wij alles voor Haar, dan vinden Wij onze gelukzaligheid in haar eigen vreugde.

Dit is het grote wonder dat zich voltrekt in degene die in onze Wil leeft:
Hij voelt zich deelachtig aan dezelfde goddelijke rechten.

Door deze deelname wordt haar liefde oneindig.
Zij omvat allen, geeft zich aan allen en bemint voor allen,
in een steeds groeiende heiligheid.

Zo was het bij de verheven Koningin.
Zij bezat onze Wil als leven.
Hierdoor kon zij Ons steeds iets geven en zeggen.

Er was geen moment waarop zij niet met Ons bezig was.
Zo dwong zij Ons, haar onze grootste Liefdesgeheimen mee te delen.
En wij doen nooit iets zonder haar.

Eerst verenigen Wij Ons met haar
Dan leggen Wij in haar Moederhart het Goede,
dat voor de mens bestemd is.

In feite is er
- geen bekering van de zondaars,
- noch een Genade die op aarde neerdaalt,
- noch een heiligheid die ontstaat,
- noch Liefde die vanaf onze Troon neerkomt,

die niet eerst in haar Moederhart werd gestort.

Onze Moeder bewerkt het rijpen van het Goede dat gegeven wordt.

Zij maakt het vruchtbaar met haar eigen liefde.

Zij verrijkt het

- met haar Genaden, en

- zo nodig ook met de kracht van haar eigen Smart.

Zij schenkt het tenslotte aan degene, voor wie het bestemd is.

Zo ervaart de persoon die dit ontvangt:

- het Vaderschap van God en

- het Moederschap van de hemelse Koningin.

Wij zouden als God zonder Haar kunnen werken.

Wij willen haar echter niet afzijdig houden.

Onze Liefde, onze oneindige Wijsheid, onze Wil verenigen zich.

Zij laten Ons niet toe om iets te doen zonder haar medewerking.

Zo zie je, mijn dochter, hoever onze Liefde gaat

voor de zielen die in onze Wil leven.

Onze oneindige Wijsheid

- maakt de aarde vruchtbaar en

- geeft alle schepselen leven

Zij omgeeft immers onophoudelijk de schepping van het heelal

- die op haar beurt rondom Ons cirkelt.

Zo omgeeft deze nieuwe Schepping,

- in de ontvangenis van de Onbevleete Heerseres,

onophoudelijk God de Heer,

En zij wordt op haar beurt voortdurend door Hem omgeven.

Door deze wederzijdse omsluiting,

- houden God en de heilige Maagd de vruchtbaarheid van het Goede in stand,

- vormen Zij de heiligheid van de zielen en

- roepen Zij de mensen zonder ophouden terug naar hun eigen Schepper ".

BvdH 33 - 8 juli 1935 - Wie in de Goddelijke Wil leeft, is niet meer te scheiden van zijn Schepper. Zij veranderen in de Hemel in zonnen en sterren die de hemelse Koningin zullen kronen.

“Mijn dochter, Hoe mooi is je Mama!
Haar Majesteit is betoverend!

Zelfs de Hemel buigt zich voor haar Heiligheid.
Haar Rijkdommen zijn grenzeloos en ontelbaar.
Niemand kan zeggen dat hij aan haar gelijk is.

Daarom is zij Dame, Moeder en Koningin.
Weet jij wat haar rijkdommen zijn? De zielen.
Elke ziel is meer waard dan een gehele wereld.

Niemand treedt de hemel binnen, tenzij via haar
en door de kracht van haar Moederschap en haar lijden.
Zo is elke ziel haar eigendom.
Daarom kan je haar terecht de naam geven van ware Dame.

Je ziet dus hoe rijk zij is. Haar rijkdommen zijn speciaal.
Zij zijn vol met sprekende, beminnende levens,
die hun hemelse Koningin verheerlijken.
Als Moeder heeft zij haar ontelbare kinderen.
Als Koningin heeft zij haar volk van het Rijk van de Goddelijke Wil.

Deze kinderen, al deze mensen zullen haar stralendste kroon vormen.
Enkele zullen als zonnen en anderen als sterren haar verheerlijkt hoofd
met zo'n schoonheid kronen,
dat de gehele Hemel erdoor gefascineerd zal zijn.

Weet dat de kinderen van het Rijk van mijn Goddelijke Wil,
degenen zullen zijn, die haar de eer van Koningin zullen geven.

En zij zullen zichzelf in zonnen veranderen
om voor haar de mooiste kroon te vormen.
Verlang er dus vurig naar dat dit Rijk komt.

Na de stralende kroon waarmee de H. Drievuldigheid haar gekroond
heeft, verwacht zij de kroon van haar volk, dat haar als Koningin

verheerlijkt. Zij bieden haar hun leven aan, veranderd in zonnen, als bewijs van liefde en glorie.

Wanneer verstaan zou worden wat leven in mijn Wil betekent:

- hoeveel Goddelijke Geheimen zouden dan onthuld worden!
- hoeveel zouden zij ontdekken over hun Schepper!

Wees daarom blij om liever te sterven, dan niet in mijn Wil te leven.”

BvdH 33 - 8 juli 1935 - Wij spraken samen het Fiat uit, dat het brood en de wijn in mijn Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid veranderde. Ik stelde haar aan als Koningin van de Liefde van mijn Sacramenteel Leven.

Mijn dochter, hoe mooi is mijn Mama!
Haar heerschappij breidt zich overal uit.
Haar Schoonheid fascineert allen en bindt hen vast.
Er is geen wezen, dat niet op de knieën valt, om haar te vereren.
Mijn Goddelijke Wil heeft haar zo voor Mij geschapen.

Hij maakte haar onscheidbaar van Mij. Zodanig dat Ik niets deed, zonder dat de hoogste Koningin het samen met Mij deed.

De Macht van dit Goddelijk Fiat uitgesproken door Mij en door haar, liet Mij ontvangen worden in haar maagdelijke Schoot, en gaf Leven aan mijn Mensheid. Dit Fiat is steeds hetzelfde!

In al mijn Werken, bezat het Fiat van mijn Moeder, het recht van mijn Goddelijk Fiat, om te doen wat Ik deed.

Je dient te weten dat toen Ik het Sacrament van de Eucharistie instelde, haar Goddelijk Fiat één was met het Mijne.
Wij spraken samen het Fiat uit dat het brood en de wijn veranderde in mijn Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid.
Deze Daad was het begin van mijn Sacramenteel Leven.

Wie kon het hart hebben om mijn Moeder opzij te schuiven, in een Daad waarin mijn overmatige Liefde zo opvallend groot was,

dat Zij grenst aan het ongelooflijke!

Zij was niet enkel samen met Mij. Ik stelde haar aan als Koningin van de Liefde van mijn Sacramenteel Leven.

Met de Liefde van een echte Moeder, bood zij Mij opnieuw haar Schoot aan, haar mooie Ziel, om Mij te verdedigen en om eerherstel te brengen voor de verschrikkelijke ondankbaarheden, en de enorme heiligschennissen, die Ik ongelukkig genoeg in dit Sacrament van de Liefde ging ontvangen.

BvdH 33 - 8 Juli 1935 - Mijn Fiat gaf mijn Moeder de grootste eer: de onscheidbaarheid van haar Zoon en de eenheid met Zijn Werken.

(...) Mijn dochter, dit is mijn bedoeling: Ik wil dat mijn Leven het leven van de mens is.

Ik wil hem immers bij Mij hebben, zodanig dat hij Mij bemint met mijn Liefde en werkt in mijn Werken.

In één woord, Ik wil zijn gezelschap in Mijn Werken.

Ik wil niet alleen zijn.

Wanneer dit niet zo is, welk nut heeft het dan de mens in Mijn Wil te roepen, als Ik de geïsoleerde God blijf en als de mens alleen moet blijven, zonder deel te nemen aan onze goddelijke Werken?

Door deze Ene zelfde Wil die Ons bezielde, was mijn Mama aanwezig in alles wat Ik deed. Zij was niet enkel aanwezig bij de instelling van het heiligste Sacrament, maar ook in alle handelingen die Ik gedurende mijn gehele leven verrichtte.

Wanneer Ik een wonder verrichtte, verrichtte zij dit samen met Mij.

Ik voelde in de hoogste hemelse Dame de Macht van mijn Wil.

En samen riepen Wij doden tot leven.

Als Ik leed, leed zij samen met Mij.

Er was niets waarin zij niet bij Mij was.

En haar Werk en het Mijne versmolten in elkaar.

Dat was de grootste eer die mijn Fiat haar kon geven:

- de onscheidbaarheid van haar Zoon
- de eenheid met zijn Werken.

Dit is de grootste eer die de heilige Maagd Mij bewees.

En Ik legde al mijn volbrachte Werken in haar Moederhart.

Zij ontving hen en bewaarde hen zorgvuldig, zelfs mijn Adem.

Deze eenheid van Wil en Werken, ontvlamde een zo grote Liefde tussen Ons dat deze voldoende was om de gehele wereld in vlammen te zetten en met zuivere Liefde op te branden.

Jezus werd stil en ik bleef in de zeeën van de hoogste hemelse Dame. Wie kan zeggen wat ik verstond!

Na enige ogenblikken van stilte waarin ik met onuitsprekelijke vreugde en inzicht verzonken bleef in de zeeën van genade van mijn hemelse Koningin, **voegde Jezus, mijn hoogste Goed er aan toe:**

BvdH 33 - 14 juli 1935 - Het Koninkrijk van de Goddelijke Wil komt zeker en vast op aarde. Een onstuimige wind zal de generaties zuiveren. De Koningin van de Hemel is de Koningin van dit Koninkrijk.

Mijn geest keert altijd terug in de eindeloze Zee van de Goddelijke Wil.

Hij zendt zijn glimlachende Liefde naar de mens.

En Hij wil zijn glimlach van wederliefde.

Hij wil niet dat de mens achterblijft zonder zich met Hem te verenigen.

Wanneer wij in zijn Wil leven,

is het onmogelijk om niet te doen wat de Goddelijke Wil doet.

Maar wie kan zeggen wat een mens in deze Goddelijke Zee voelt?

De zuiverheid van zijn kussen, zijn zuivere omhelzing geven een

- een hemelse Vrede,
- een goddelijk Leven,
- een Kracht aan de ziel die in staat is God zelf te overwinnen.

Oh! Hoe wens ik dat iedereen dit kan ervaren en in deze Zee kan komen

wonen. Zij zouden haar zeker nooit meer verlaten.

Ik dacht hierover na en ik zei bij mezelf:

Wie zal de komst van het Koninkrijk van het Goddelijke Fiat zien?
Oh! Wat lijkt me dat moeilijk!

Mijn geliefde Jezus bracht me een bezoekje en Hij zei me:

"Mijn dochter, en toch zal het komen. Jouw maat is menselijk.
Het is die van de droevige tijden van de huidige generaties.
Daarom lijkt het je moeilijk.
De maatstaven van het Opperwezen zijn echter goddelijk.
Wat voor mensen onmogelijk lijkt, is voor Ons gemakkelijk.

Het enige wat Wij moeten doen is een onstuimige wind doen opsteken,
die de ongezonde lucht van de menselijke wil zal zuiveren
en alle droefheid van het verleden zal wegvegen.

Onze Wind zal zo sterk zijn, dat hij niet gemakkelijk zal weerstaan
worden. Temeer omdat zijn golven gevuld zullen zijn met Genaden, Licht
en Liefde, die de menselijke generaties zullen overweldigen.
Zij zullen zich getransformeerd voelen.

Hoe vaak heeft een storm niet een gehele stad verwoest!
Hij sleurde mensen, bomen, aarde en water over grote afstanden mee,
zonder dat iets hem kon stoppen.
Hoe zal het dan zijn met een Goddelijke Wind, gewild en bevolen door
Ons met onze scheppende Kracht!

En dan is er de Koningin van de Hemel die voortdurend bidt
opdat haar Rijk, het Koninkrijk van de Goddelijke Wil op aarde komt.

Wanneer hebben Wij haar ooit iets geweigerd? Haar gebeden zijn voor
Ons onstuimige winden, die Wij niet kunnen weerstaan
Zij bezitten de kracht van onze Wil en zij zijn voor Ons een bevel.

Ze heeft alle recht om te vragen dat onze Wil, die zij in de Hemel bezit,
op de aarde komt. Zij kan geven wat haar toebehoort.
Des te meer omdat dit Koninkrijk het Koninkrijk van de hemelse Koningin
zal genoemd worden.

Zij zal een Koningin te midden van haar kinderen op aarde zijn.
Zij zal hen zeeën van Genade, Heiligheid en Kracht ter beschikking stellen.

Zij zal alle vijanden op de vlucht jagen

Zij zal haar kinderen in haar boezem opvoeden.

Zij zal

- hen verbergen in haar Licht,
- hen bedekken met haar Liefde,
- hen met haar eigen handen voeden
met het voedsel van de Goddelijke Wil.

Wat zal deze Moeder en Koningin niet doen in haar Koninkrijk voor haar kinderen, haar volk!

Zij zal ongekende Genaden schenken,

- verrassingen die nooit eerder gezien zijn,
- wonderen die Hemel en aarde zullen dooreen schudden.

Wij zullen haar de vrije hand geven. Want zij zal voor Ons het Koninkrijk van onze Wil op aarde vormen. Zij zal de gids zijn, het ware model. Het Koninkrijk van de hemelse Soevereine Koningin zal zuiver zijn.

Bid daarom samen met haar.

In haar tijd zal je krijgen waar je om vraagt.

BvdH 34 - 23 augustus 1936 - Het grote wonder van de Schepping van de H. Maagd

Ik was, zoals gewoonlijk, de Ontvangenis van de allerheiligste Maagd aan het overdenken.

Mijn Jezus onderbrak mijn overweging met de Woorden:

"Mijn dochter, de heilige Maagd was het grootste wonder van de schepping, De Goddelijke Wil beheerste immers haar menselijke wil, vanaf het eerste ogenblik van haar Ontvangenis.

De wil van deze heilig maagd ging volledig op in de Goddelijke Wil. De ene Wil overwon de andere.

Beide kwamen als overwinnaars uit de strijd.

Van zodra de hoogste Wil in haar binnentrad als de heersende koning begon de reeks van grote goddelijke Wonderen.

De ongeschapen Kracht stortte zich met zo'n geweld in de geschapen kracht dat zij de hele schepping had kunnen dragen alsof deze een strohalm was.

Dankzij deze Kracht voelden alle dingen de ongeschapen kracht in hun geschapen kracht stromen. Deze ondersteunde hen en droeg bij tot hun behoud.

Deze onoverwinnelijke Kracht die van de Maagd uitging, was zo machtig dat Zij in de Kracht van de Goddelijke Wil, over alles heerste, zelfs over de Schepper Zelf.

Niemand kon Haar weerstaan.

Zelfs de demonen voelden zich verzwakt en wisten niet, waar ze zich moesten verbergen om Haar te ontlopen.

Op dezelfde wijze waarop onze goddelijke Kracht zich had gestort in de geschapen wil van de Maagd,

stroomde onze oneindige Liefde uit in haar begrensde liefde.

Zij uitte de onweerstaanbare behoefte om allen mateloos te beminnen.

Vanaf dit moment was er geen schepsel meer dat niet door Haar begunstigd werd.

Onze Wil gaf haar als Moeder en Koningin zulk een overmatige Liefde, Goedheid en Genade:

- dat zij alle harten meetrok en
- dat zij zich zelfs door de dingen die geen verstand bezitten liet beminnen.

Ieder van haar daden, gebeden, aanbidding en eerherstel vulden Hemel en aarde. Haar Liefde, die alles beheerste, doorstroomde de hemel, de zon, de wind, alles.

Ons hoogste Wezen voelde haar dank en haar smeekbeden in elk geschapen ding.

Een nieuw Leven stroomde in alles binnen.

Zij beminde Ons voor allen en zij liet Zich door allen beminnen!

Het was de ongeschapen Wil, die zijn ereplaats had in de geschapen wil, die de Liefde beantwoordde, die Wij hem in de schepping gaven.

Begrijpt je mijn dochter, hoe met de Ontvangenis van de grote Koningin

- het ware Leven van God in de mens en
- het ware Leven van de mens in God, begonnen is?

O, welke uitwisseling van Liefde, Kracht, Schoonheid en Goedheid is er vanaf toen tussen hen begonnen!

De wonderen die zich achtereenvolgens in de Onbevleete Koningin voordeden, bleven voortduren.

Zij waren zo buitengewoon dat zij Hemel en aarde versteld deden staan. De engelen verstomden in extase voor mijn Goddelijke Wil, die werkzaam was in een mens.

Terwijl zij Mij in mijn Wil toebehoorde, verhief Ik Haar niet alleen tot de ereplaats van Koningin van al het geschapene, maar Ik verkoos Haar tot mijn persoonlijke Koningin.

Als zodanig werd Zij

- het Vat van mijn uitverkiezing,
- mijn Deur van de Hemel,

- het Huis waarin Ik mijn intrek zou nemen.

Met de nadruk van haar gebiedende Liefde, smeekte zij Mij:

“Daal neer, O eeuwig Woord, daal neer op de aarde!

In mijn Schoot zal U uw Paradijs vinden, uw Vreugden, dezelfde Wil,

- die in uw Goddelijke Personen regeert en

- die Zich van Mij bediend heeft, om de toegang en de weg te vormen waarlangs de zielen zullen opstijgen om in het hemels Vaderland te geraken.

En inderdaad danken de zaligen werkelijk aan hun Goddelijke Moeder de triomf van hun binnenkomst in het Paradijs.

Nadat zij op aarde zuiver in de Goddelijke Wil geleefd had,

zoals in de Hemel geleefd wordt,

verdiende Zij voor hen de vreugden van de hemelse sferen.

Zij hield hen steeds bedekt en verborgen in de eigen heerlijkheid en in alle daden die Zij in de Goddelijke Wil gesteld heeft.

Zo kunnen de zaligen in Haar, de Vreugden, de Liefde, de Werken en de Macht van hun wonderbare Moeder en Koningin smaken.

Mijn dochter, wat kan mijn Wil niet doen!

Er komen alle mogelijke en onvoorstelbare Genaden uit voort.

Van zodra Hij in een ziel regeert, verkrijgt deze ziel zodanige gunsten

dat zij zich gedwongen voelt om te smeken:

'O heilige Wil van mijn God. Doe met mij wat U wil?

Beveel, neem! Ik zal U nooit iets weigeren!

Uw Kracht is onweerstaanbaar. Uw Kracht maakt mij zwak.

Ik geef alles wat U vraagt, opdat U als Heer en Koning in mij leeft'.

Nu moet je weten dat deze heilige Maagd vanaf haar Ontvangenis

- de Hartslag van mijn Wil in haar hartslag voelde en

- Mij beminde in iedere hartklop.

En God beantwoordde haar liefde in iedere hartklop van Hem met verdubbelde Liefde.

In haar adem voelde Zij de Adem van de Goddelijke Wil.

Zij beminde Ons in iedere ademhaling.
Wij beloonden haar met verdubbelde Liefde in elke ademhaling.

Zij voelde de stroming van onze Wil
- in haar handen, in haar voetstappen, in haar voeten.
In haar gehele wezen voelde Zij het Leven van de Goddelijke Wil.

Zij beminde Ons in al haar daden, voor zichzelf en voor allen.
Wij beminden Haar voor altijd en eeuwig.

Onze Liefde bewoog op elk ogenblik als een snelle bergstroom.
Zij wekte steeds geestelijk onze aandacht om haar liefde te ontvangen
en de Onze te geven. Zo slaagde zij erin om alle zonden en alle
mensen met onze Liefde te bedekken.

Mijn dochter, hier heb Ik je de reden onthuld,
waarom mijn Gerechtigheid door dit onoverwinnelijk schepsel
ontwapend werd, waardoor je kan zeggen dat zij met ons allerhoogste
Wezen alles kon doen wat Zij wilde.

O hoe graag zouden Wij de mensen willen laten verstaan,
wat het betekent in de Goddelijke Wil te leven,
om hen allen gelukkig en heilig te kunnen maken."

**BvdH-34 - 8 december 1936 - Hoe de Koningin van de Hemel in
haar Verlosser ontvangen werd om dan in zichzelf het Goddelijk
Woord, de Verlosser van de wereld, te kunnen ontvangen.**

Mijn armzalig verstand verzonk in de Goddelijke Wil.
Ik werd niet moe bij het overdenken van de Ontvangenis van de
onbevleete Koningin.

Terwijl Gods Wil dit Wonder tot stand bracht, jubelde Hij. Hij riep de
engelen, de heiligen, de mensen, de gehele schepping, bij Zich.

Hij wou dat:

- allen getuigen zouden zijn van de Genade en de Liefde waarmee
Hij deze grootse Schepping uit het niets tevoorschijn riep,
- iedereen Haar zou erkennen en huldigen als hun eigen Koningin en
Moeder.

Mijn verrassing en verbazing waren zeer groot!
En ***mijn lieve Jezus***, één en al Goedheid, ***zei mij***:

"Mijn dochter, Ik wil mijn hemelse Moeder eren:
Ik wil je het verhaal van haar Onbevleete Ontvangenis vertellen.
Alleen Ik, die dit Wonder voltrok, kan op waardige wijze spreken
hierover spreken.

Je moet weten dat de eerste Daad van deze Ontvangenis een Woord
van Ons was. Het werd zo plechtig en vol van Genaden uitgesproken
dat daarin alles en allen ingesloten kon worden.

In dit goddelijk Woord verenigden Wij het verleden en de toekomst.

Op deze manier stelden Wij ook de Menswording van het Woord
tegenwoordig.

In de Kracht van de toekomstige Verdiensten van mijn Leven als
Verlosser van de wereld, werd deze heilige Maagd:

- in mijn Menswording zelf ontvangen,
- voortdurend en op goddelijke wijze besprenkeld met mijn eigen Bloed,
- tot grotere schoonheid gebracht, bekrachtigd, gesterkt en
- in mijn Mensheid opgenomen.

Vooraleer haar daden, woorden en voetstappen tot leven kwamen in
haar persoon, werden zij alle ontvangen in Mij,
de Zoon van de levende God.

Zij is in Mij mens geworden. Haar liefde omvatte alles en allen.
Zij beminde zoals alleen Gods Liefde dat kan, even onvoorwaardelijk
tegenover Ons als tegenover alle schepselen.

Ook haar gebed was in het Mijne ontvangen.
Daarom had het een Waarde en een onmetelijke Kracht,
waaraan ons allerhoogste Wezen niet kon weerstaan.

Vooraleer zij haar lijden, haar pijn, haar kwellende en talloze
folteringingen in haar ziel en haar maagdelijk lichaam doorstond,
werden deze ook in mijn Mensheid ontvangen en bezielde en gesterkt
met Goddelijke Kracht.

Daarom kan jen terecht zeggen dat:

- ***dat de Onbevleete Ontvangenis van mijn Moeder***

zich in Mij voltrokken heeft en
- dat haar Leven van Mij is uitgegaan.

Op elk moment van haar bestaan, stortte Ik Mij voortdurend uit in dit heilig wezen. En Ik bekleedde Haar met de machtige uitwerking van mijn Werken en Lijden.

Ik zei zonder ophouden:

“Jij bent Leven van mijn Leven, één en al schoonheid, de eerste Verloste.

Mijn Goddelijke Wil heeft U gevormd, heeft in U gewoond en heeft U in mijn Werken ontvangen, in mijn Mensheid zelf.’

Mijn dochter, onze hoogste Wijsheid, onze niet te evenaren Macht en onze onuitputtelijke Liefde zorgden voor de Ontvangenis van de hemelse Koningin in het Mens-geworden Woord, met een waardigheid die onze Werken toekomt.

Het zou inderdaad niet voldoende zijn geweest, noch voor mijn Liefde, noch voor mijn Goddelijke Heiligheid, dat Ik menselijk vlees zou aangenomen hebben in een mens, die geheel en al maagdelijk en enkel zonder erfzonde zou zijn.

Om vanuit de Hemel neer te dalen was het noodzakelijk dat dit hemels Wezen alle voortreffelijke Eigenschappen, Deugden en Schoonheid bezat, die eigen zijn aan het Woord van de Vader.

Om in haar Schoot ontvangen te worden en Mens te kunnen worden, moest Ik

- in Haar, mijn Hemel en mijn Heiligheid vinden,
- Haar bedekt zien met de dauw van mijn eigen Bloed en
- haar verrijkt zien met de Goddelijke Vruchtbaarheid van mijn Wil.

Enkel door middel hiervan kon zij mijn Leven als Gods Zoon en als Mensenzoon vormen.

Om Haar waardig te maken om Mij te ontvangen ontving Zij het Kleed van mijn Goddelijke Wil.

Deze Wil:

- hield Haar voortdurend onder zijn heerschappij,

- nam bezit van al haar daden,
- schonk Haar alle dingen,
- riep de uitwerking van mijn toekomstige Verdiensten en van mijn gehele Leven op, en
- stortte onophoudelijk genaden in haar prachtige ziel.

Mijn dochter, niemand is echt in staat over de Onbevleete Ontvangenis van mijn allerheiligste Moeder te spreken. Ook de Kerk onthulde tot nu toe slechts facetten van de Heiligheid, de Grootheid en de Gaven waarmee Zij begiftigd is.

Alleen Ik, die Haar in Mijzelf ontvangen heb,

- kan de ware geschiedenis van haar Leven vertellen en
- kan de Wonderen bekend maken die door onze Goddelijke Wil in Haar tot stand gebracht zijn ".

BvdH-34 - 20 december 1936 - De Goddelijke Wil zorgde dat de heilige Maagd in iedere ziel ontvangen werd, opdat iedere mens een moeder helemaal voor zichzelf zou hebben. Een toegift die God de heilige Maagd gaf. Triomf en Overwinning van God. Overwinning en Triomf van de heilige Maagd.

Jezus, mijn hoogste Goed houdt me nog steeds verdiept in het grote Wonder van de Ontvangenis van de hoogste Koningin. Hij vindt het zeer belangrijk om bekend te maken wat Hij in deze grote Koningin bewerkt heeft.

Hij sprak met enorme vreugde:

"Mijn dochter, luister naar de ongelooflijke Wonderen, de wonderbare verrassingen, de verheven meesterwerken, die de Goddelijke Wil in mijn hemelse Moeder bewerkt heeft.

Ik heb er grote behoefte aan dat de hele mensheid Haar leert kennen, om al het Goede te laten begrijpen, dat alle generaties van Haar ontvangen hebben.

Weet, dat onze Goddelijke Wil in zijn onmetelijkheid alles omvat. Hij ziet alle wezens en brengt steeds universele werken tot stand.

In de handeling van de Ontvangenis van de heilige Maagd, riep onze Wil (door zijn scheppende Kracht) iedere mens tot Zich, opdat elk in Maria's moederlijke Hart kon ontvangen worden.

Maar dit was voor onze Liefde nog niet genoeg. Zijn Liefde was zo overmatig groot. Hij wou de gezegende kiem van de hemelse Koningin in iedere mens neerleggen. Zo kon elke mens, elk voor zich:

- een Moeder bezitten en
- in de diepte van zijn eigen ziel de zoetheid van haar heerschappij smaken.

Vanaf dit ogenblik stelde de meer dan moederlijke Liefde van de heilige Maagd zich aan iedere mens beschikbaar om hem:

- te laten groeien, te leiden, uit gevaren te bevrijden en
- met haar melk te voeden en met de spijs, waarmee Zij zichzelf voedt nl. met de Goddelijke Wil.

Onze Wil had alle vrijheid in haar. Hij bezat een volledige heerschappij over de kwaliteiten van onze allermooiste en heiligste Dochter.

Hij wou dat alle mensen in Haar besloten zouden zijn en dat Zij in elk van hen zou leven. Zo kon Hij de onuitsprekelijke vreugde genieten, van Zich, door haar bemiddeling, door allen bemind te voelen.

Onze Wil verhief Haar zo hoog, dat Hij Haar, vanaf het eerste moment van haar leven, aanstelde tot Koningin van onze Wil, Koningin van onze Liefde.

Wanneer Zij Ons liefhad, voelden Wij in haar:

- liefde,
- haar moederschap van de mensen en
- de harmonie van haar Liefde met de hunne.

Hoe mooi was deze geharmoniseerde en verenigde Liefde!

Hoe raakte en bezielde zij Ons, tot wegsmelten toe. Zij ontwapende Ons en maakte dat Wij alles zagen als bedekt en verborgen in haar Liefde: de hemel, de zon, de aarde, de zeeën en de mensen.

Hoe ontroerend was het om deze hemelse Maagd in iedere mens te zien handelen als Moeder. Nadat Zij in hen de eigen zeeën van Liefde gevormd had, zond Zij Ons doorheen hen haar eigen deugden, haar eigen liefdespijnen.

En dan nog niet tevreden, bracht Zij hen allen voor onze Troon.
Met de Kracht van onze Goddelijke Wil zelf:

- legde zij hen in onze Armen,
- liet zij hen Ons liefkozen en kussen en
- zorgde zij ervoor dat Wij hen bijzondere genaden schonken.

Mijn dochter, welke heiligheid werd afgesmeekt, gevormd en geschonken door de tedere Liefde van je hemelse Moeder.

Bovendien moet je weten, dat onze oneindige Liefde aan dit lieflijk meisje al onze goddelijke Eigenschappen schonk:

- onze Macht en Wijsheid,
- onze Liefde,
- onze Schoonheid en Goedheid.

Overigens geven Wij nooit iemand het bestaan, zonder hem van bijzondere gaven te voorzien. Hij verliest helaas deze gaven zo gemakkelijk, doordat hij zich van onze Wil verwijdert.
En soms beseft hij dit zelfs niet.

Deze heilige Maagd daarentegen verwijderde zich nooit van Ons.
Zij leefde voortdurend in de eindeloze zeeën van onze Wil.

Met de groei van haar persoon, namen in Haar ook onze goddelijke hoedanigheden toe. Zo bracht zij steeds meer Werken van Macht, Wijsheid en Liefde tot stand.

Daar Zij van ons Leven leefde, zoals nooit een engel of heilige leefde, drong Zij door tot in onze Goddelijke Geheimen, tot in onze meest inwendige diepten. Zij ontving een kennis over Ons hoogste Wezen, zoals nooit een mens ontvangen heeft.

Overwonnen door Onze eigen Macht, die Zij beheerste, genoten Wij ervan dat Zij over Ons heerste.

Terwijl Wij haar herhaaldelijk omarmden en haar zeer teder toelachten: **zegden Wij haar**, om haar nog gelukkiger te maken: 'Doe maar wat je wil'.

Onze Wil heeft zoveel Liefde en verlangt er zozeer naar om onze eigen schepselen vanuit Ons te laten leven.

En van zodra Hij zich door hen aanvaard voelt, dompelt Hij hen in een zee van genaden, zodanig dat de mens in zijn kleinheid uitroept: “'Genoeg, ik val in zwijm, ik word verteerd door uw Vlammen, ik kan niet meer'.

Ja, Onze liefde is nooit verzadigd, zegt nooit 'genoeg'. Hoe meer gelegenheid Zij heeft om te geven, des te meer viert Zij feest. Zij voorziet de tafel overvloedig voor degenen door wie Zij zich bemind voelt:

- om hem sterker naar zich toe te trekken en
- om met Ons in gemeenschap te leven.

Mijn dochter, nu wil ik je nog een Wonder onthullen, dat onze Wil in de heilige Maagd bewerkt heeft.

Ik heb je al uitgelegd

hoe elk van haar daden, hartslagen, ademhaling en voetstappen

- een nieuwe triomf was die de Goddelijke Wil op haar behaalde, en
- een nieuwe overwinning vierde die Zij op God Zelf behaalde.

Nu dan, om voor elke mens als een ware Moeder te kunnen optreden: riep Zij hen allen tot zich, verborg Zij al hun daden in de hare, gaf Zij hen als toegift al de triomfen en overwinningen die Zij behaald had.

En Zij wendde zich tot Ons met een onuitsprekelijke tederheid, die ons Hart deed breken.

Zij zei: “Zie, aanbiddelijke Majesteit, dit zijn al mijn kinderen. Mijn verdiensten behoren hun toe, omdat ik hen deze als toegift geschonken heb. Zoals de Moeder overwonnen heeft en getriomfeerd, zo zullen ook de kinderen dat doen.”

Opdat iedere mens werkelijk zou kunnen zeggen, dat hij

- uitgerust is met de daden van zijn eigen Moeder en Koningin en
- bekleed is met haar overwinningen,

daarom volbracht Zij in God al de daden,

- die allen samen moesten volbrengen.

Weet daarom, Mijn dochter, dat *wie zich wil heiligen*, in de triomfen en overwinningen van zijn eigen hemelse Moeder,

de bruidsschat vindt om de verhevenste heiligheid te bereiken:

Wie zwak is, vindt in Haar de kracht die ontbreekt.

Wie verdrietig is en lijdt, ontleent aan haar lijden

- de mogelijkheid van de overwinning en
- de zege van de berusting.

De zondaar vindt in Haar het zekere middel om vergeving te krijgen.

Kortom allen bezitten in de allerhoogste Koningin

- hun eigen bruidsschat,
- de grootste steun,
- de hulp die het beste beantwoordt aan hun behoeften en het beste past bij de toestand waarin ze zich bevinden.

Hoe wondermooi en verrukkelijk zien Wij hoe de allerhoogste Koningin,

- om voor elke mens als moeder op te treden,
- in haar eigen kinderen bemint en bidt.

Dit is het grootste Wonder dat zich voordoet tussen Hemel en aarde: een groter Goed konden Wij de mensen echt niet schenken.

Niettemin mijn geliefde, moet Ik je nog iets droevig toevertrouwen,

iets dat mijn Goddelijke Moeder veel pijn doet:

Als beloning voor haar onmetelijke Liefde,

krijgt Zij enkel ondankbaarheid van de mensen.

Hoewel Zij de eigen verdiensten hiervoor onder vreselijke pijnen verworven heeft,

- met eindeloos lijden,
 - met het heldhaftig levensoffer van haar Zoon en God,
- toch worden die door hen niet erkend en naar waarde geschat.

Slechts weinigen tonen belangstelling. Daarom leiden zij een leven van gebrekkige heiligheid. Mijn Mama bezit onmetelijke rijkdommen aan liefde, genade en heiligheid.

Zij lijdt als Zij de armoede van haar kinderen ziet en wanneer Zij merkt dat zij Haar rijkdommen niet bezitten.

Hierdoor is het doel immers niet bereikt, waarvoor Zij hen met het totale Offer van haar Leven gekocht heeft.

Dit doet mijn hemelse Moeder voortdurend pijn.

Dit is de reden, waarom Zij dit grote Goed aan allen bekend wil maken.

Wanneer je het niet kent, kan je er immers niet naar verlangen, het niet naar waarde schatten, het niet bezitten.

Zij heeft deze Gaven gekregen vanuit de Kracht van de Goddelijke Wil die in Haar regeert.

Het zal dan ook deze zelfde heersende Goddelijke Wil zijn,
- die de mensen op de hoogte zal brengen van de Gaven van hun hemelse Moeder, en
- die hen daarvan bezit zal laten nemen.

Bid daarom dat zo'n groot Goed door de mensen ontdekt en verlangd zal worden".

BvdH-34 - 24 december 1936 - De Hemelse, Goddelijke Moeder en de menselijke Moeder. De snelle doorstroming van de Liefde van God, waardoor deze Moeder door de eeuwige Wil in iedere mens haar Zoon Jezus doet ontstaan.

Een Licht dat leek te spreken, daalde neer vanuit de Schoot van de Eeuwige. Het omhulde mijn arme geest.

Het zei me zoveel dingen over de hemelse Koningin.

Mijn geliefde Jezus zag dat ik mij niet in staat voelde om dat alles te verwoorden.

Hij troostte mij met zijn gebruikelijke Goedheid:

"Mijn dochter, houd moed, Ik zal je helpen.

Ikzelf zal je de woorden ingeven, want Ik voel de onweerstaanbare behoefte om mijn Moeder aan allen bekend te maken:

haar Gaven en voorrechten en de grote Weldaden die Zij de geslachten van de mensheid bewijst en bewijzen kan.

Luister eens, tot hoever onze Liefde gaat. Je zal dingen horen waaraan jij noch anderen gedacht hebben, wonderen die de meest ongelovige en ondankbaarste zondaars een schok zullen bezorgen.

Je moet weten dat onze Liefde zich geen rust gunde.

Zij stroomde, haastte zich met zulk een snelheid en zo overvloedig dat

Zij Hemel en aarde stomverbaasd deed staan en allen deed uitroepen:
“Is het mogelijk dat God zijn schepselen zo kan liefhebben!”

Ofschoon de mensen een Vader in de Hemel bezaten,
was Hij nog niet tevreden.

Hij bedacht om vanuit zijn Volheid en zijn Liefdegloed, hun een Moeder
te geven die tegelijk Hemels en aards zou zijn.

Indien de moeite en de Liefde van het Goddelijk Vaderschap niet
voldoende was om de mensen aan te zetten hun Heer te beminnen,
dan zou de onuitsprekelijke tederheid van deze goddelijke en menselijke
Moeder:

- de afstand toch overbruggen,
- hun angst en vrees voor de allerhoogste Majesteit verjagen,
- hen eerder stimuleren, zich in de vaderlijke armen van God te nestelen
om zich aan zijn Liefde over te geven en
om Hem van hun kant mateloos te beminnen.

In één woord, Zij moest de verbinding herstellen

- tussen de Hemel en de aarde,
- tussen de Schepper en de mensen.

Om dit doel te bereiken waren bijzondere Wonderen nodig,

- verricht met een Liefde die nooit 'genoeg' zegt,
- die alleen een God zou kunnen verrichten.

In onze Almacht schiepen Wij daarom deze maagd vanuit het niets.
Wij schonken haar het leven. Zo konden Wij ons bedienen van dezelfde
Kiem van het mensengeslacht die Wij voor Haar gezuiverd hadden.

Op het moment van haar Ontvangenis,

- daalde de hemelse Kracht van ons Fiat af in deze Kiem en
- plantte daarin zijn eigen Goddelijk Leven.

Dankzij deze niet te scheiden eenheid van de twee wezens,
werd aan de Maagd Maria de Goddelijke Vruchtbaarheid geschonken.
Hierdoor kon Zij op een dag op wonderbare wijze een Mens en een God
in haar Schoot ontvangen.

Met de menselijke Kiem,
kon Zij het mens-geworden Woord het mens-zijn schenken.

Met de Kiem van het Fiat,
kon Zij het Goddelijk Woord in Zichzelf ontvangen.

Op deze wijze werden door het menselijk en hemels wezen van Maria,
de scheidingsmuren afgebroken die er tussen God en de mensen
bestonden.

Zij bracht God en de mensen dichter bij elkaar.
Zij gaf haar eigen kinderen een Broer die zij zouden kunnen beminnen.

Zij konden in de Zoon en in de Moeder overeenkomstige gelaatstrekken
zien. Dit zou aan de mensen zo'n vertrouwen en zo'n liefde geven dat zij
zich zouden laten overweldigen om Hem vurig te beminnen, Hem, die Zij
zozeer liefhad en waarmee zij een gemeenschappelijk leven leidde.

Een goede moeder verlangt van haar eigen kinderen erkenning en liefde.
Hoeveel meer verdient deze machtige hemelse Moeder deze erkenning
en liefde. Zij aarzelde immers niet om haar eigen leven op het spel te
zetten om dat van haar eigen geliefde kinderen in veiligheid te brengen.

Wat deed Zij niet allemaal, enkel om hen gelukkig en heilig te maken!
De Mensheid van Gods Zoon en zijn hemelse en menselijke Moeder zijn
werkelijk de basis van het vertrouwen en de liefde van alle geslachten.

Het Mens-geworden Woord sprak tot hen;

“Wees niet bang, kom tot Ons.
Wij lijken op elkaar en Wij zullen jullie alles geven.
Onze Armen zijn altijd bereid jullie op te nemen en te verdedigen.
Kom dus.

Mijn Moeder wil jullie in haar Hart sluiten om jullie al haar en mijn
eigendommen te schenken.

Het is voldoende jullie te zeggen

- dat Zij mijn en jullie Moeder is en

- dat Zij jullie allen in haar moederlijke schoot ontvangen heeft.”

Maar dit is nog helemaal niets. Ik was God en daarom moest Ik handelen
als God. Onze Liefde snelde voort.

Jij zult als eerste verbaasd staan over de nieuwe vondsten die Zij bedacht om aan mijn overgrote Tederheid tegemoet te komen. Wanneer de mensengeslachten die leren kennen, zullen ook zij verbaasd staan en Ons zo hartstochtelijk beminnen, dat zij een groot deel van onze overmatige Liefde zullen vergelden.

Geef Mij daarom al je aandacht, mijn dochter
En dank Mij vooraf reeds voor wat Ik je nu zal leren.

Zoals Ik je al gezegd heb, was het voor onze Liefde niet voldoende van aan de Maagd Maria het ware en eigen Moederschap over alle zielen te schenken.

En het was ook niet voldoende Maria in iedere mens voort te brengen, opdat iedereen een eigen Moeder zou hebben en zou kunnen genieten van al haar Verdiensten.

Neen, *de Liefde ging nog veel verder.*

Deze hemelse Koningin bezat de volheid van onze Goddelijke Wil. Deze bezit in zijn natuur de verwekkende en de tegenwoordig-stellende Kracht. Bijgevolg kon Zij krachtens deze Wil van haar Zoon en God, zoveel Zij maar wilde verwekken en tegenwoordig stellen.

Onze Liefde heerste in dit hemelse meisje.

Krachtens mijn Wil ontving zij de Macht om

- Jezus in iedere mens geboren te laten worden, te laten groeien en
- alles voor Hem te doen wat Hem toekomt.

Omdat dit Leven gevormd was, doet de hemelse Moeder alles wat de mensen aan hun Schepper weigerden:

- Zij droogt zijn tranen als Hij in hen weent,
- Zij verwarmt Hem in hun plaats als Hij het koud heeft,
- Zij biedt Zichzelf aan om samen met Hem te lijden, als Hij lijdt.

Men kan werkelijk zeggen dat Zij tegelijkertijd werkzaam is voor de Schepper en voor de mens.

- Zij brengt groot, Zij voedt, Zij kleedt,
- Zij leidt en bemint hen beiden met dezelfde Liefde.

Met Haar moederlijke armen vormt Zij twee vleugels van Licht.

Terwijl Zij hen bedekt, verbergt Ze hen in haar Hart om hen een zeer zachte rust te schenken.

Mijn dochter, wanneer onze Liefde het voldoende had gevonden
om alle menselijke geslachten
één enkele Jezus en één enkele Moeder te schenken,
was Zij niet overmatig groot, noch snelstromend geweest.

Zij verwekte eerst de Moeder en dan, via Haar, de Zoon,
in iedere ziel apart.

Zo stilde Zij gedeeltelijk haar eigen Liefdesverlangen.
En Zij toonde dat zij echt oneindig is.

Wat een betoverend schouwspel biedt de hemelse Koningin aan onze
Goddelijke Blik: zij is voortdurend bezig:

- om in iedere ziel haar Jezus te vormen,
- om uit Haar een Wonder van Genade en Liefde voort te brengen.

Verwonder je er niet over, dierbare dochter, dat de Goddelijk Wil die
alles kan, de heilige Maagd dit voorrecht gegeven heeft
en een zo buitengewone voorliefde voor haar getoond heeft.

Bewezen liever de grote onverschilligheid waarmee de mensen onze
hoogste Gave ontvangen. En wens met alle kracht dat zij onze
overmatige Liefde leren kennen en naar waarde schatten."

**BvdH-34 - 1 Januari 1937- De Koningin van de Hemel bereidde een
Feest van de Liefde voor bij de Geboorte van haar Goddelijke Zoon.
De Liefde is een magneet die omvormt en mooi maakt.**

Ik dacht juist aan de overmatige Liefde van God in de Menswording
van het Woord.

Alle mensen werden als door evenzovele eindeloze zeeën in deze
overmatige Liefde gehuld, om hen te doen verstaan

- hoezeer God hen bemint en
- hoezeer Hij er naar verlangt om door hen bemind te worden.

Hen in- en uitwendig omhullend, fluisterden deze excessen van
Gods Liefde hen onophoudelijk in het oor:

"Liefde, Liefde, Liefde geven Wij en Liefde willen Wij!"

Plots zag ik dat onze hemelse Moeder, geraakt was door deze
voortdurende oproep van de Eeuwige.

En zij wou een liefdevolle Verrassing bezorgen aan haar dierbare Zoon, het Mens-geworden Woord.

Toen zei de kleine Jezus me zeer plechtig:

"Mijn dochter, weet je niet dat mijn Moeder voor de dag van mijn geboorte een groot Feest voorbereid heeft?

Zij kende de zeeën van Liefde die het Eeuwige Woord meebracht toen Het uit de hemel neerdaalde.

Zij hoorde de voortdurend oproep van God om Wederliefde.

Zij kende onze verlangens en onze brandende verzuchtingen.

Dikwijls had Zij Mij in haar schoot horen wenen en snikken.

Elk van mijn verzuchtingen was een Zee van Liefde, die Ik naar elk mensenhart zond, om van hem een beetje tederheid te bekomen.

Toen Ik geen antwoord kreeg, vloeiden mijn tranen nog meer en hiermee ook de zeeën van mijn Liefde om de mensen te overtuigen. Maar dat was steeds tevergeefs.

Zij veranderden al mijn blijken van Liefde in evenzoveel lijden.

Dit lijden zette Ik opnieuw om in nieuwe zeeën van Liefde.

Mijn Moeder leed erg omwille van mijn martelaarschap.

Zij wist dat Ik aan geen enkel feest zou kunnen deelnemen, als Ik Me niet geliefd voelde.

Zij wilde Mij een reden geven om, van zodra mijn Ogen het licht zagen, blij te zijn en te glimlachen.

Zij is de Koningin van de gehele Schepping.

Zij bekleedde de hemel met haar eigen Liefde en drukte het zegel van haar *'Ik bemin U, O Zoon', namens mezelf en alle anderen*:

- op iedere ster, op al het ruisen van de bladeren,
- op ieder beweging van de levende wezens.

Zij wilde dat de zon met haar stralen

- haar Schepper zou bekleden en Hem verwarmen,
- het vers van de Moeder zou herhalen met ieder straaltje van haar Licht: *'Ik bemin U, O Zoon', namens mezelf en alle anderen*.

Zij verborg haar Liefde in de wind en dan droeg Zij hem op,

haar zoete Zoon te liefkozen en met ieder windje te herhalen:
'Ik bemin U, O Zoon, namens Mezelf en alle anderen'.

Zij beademde de lucht met haar zeeën van Liefde, opdat Hij, wanneer Hij die inademde, de adem van zijn eigen Moeder zou voelen.

Zij bedekte de gehele zee, het ruisen ervan, de menigte vissen, met haar liefdesgolven en de zee *ruiste*:
'Ik bemin U, o mijn Zoon' en als de vissen zich heen en weer haastten, herhaalden ze voortdurend hetzelfde vers: *'Ik bemin U, O mijn Zoon'*

Vanuit haar heerschappij als Koningin verspreidde Zij overal rijkelijk haar *'Ik bemin U, mijn Zoon'* opdat alles aan de kleine Jezus haar oneindige tederheid zou schenken.

En inderdaad hoorde Ik haar liefde in al het vogelgezag.
Ik vond haar zegel gedrukt in ieder atoom van de aarde, tot in het hooi dat Mij als wieg diende.

Er was niets, wat Ik zag of aanraakte,
waar Ik niet de zoetheid van de Liefde van mijn Moeder voelde.

Ja mijn dochter, mijn Moeder bereidde Mij voor mijn geboorte een zeer mooi en aangenaam Feest.
Zij gaf Mij iets terug voor mijn onmetelijke Liefde.

Het was haar Tederheid die mijn Tranen droogde, en mijn verkleumde Ledematen in de kribbe verwarmde.

In Haar vond Ik de liefde van alle schepselen.
Mijn Moeder kuste Mij, drukte Mij aan haar Hart en beminde Mij in de naam van elk van hen. Omdat Ik Mij in Haar door alle mensen bemind voelde, kreeg Ik de behoefte, hen te beschouwen als mijn dierbare kinderen en mijn geliefde broeders.

Mijn dochter, wat kan de Liefde, bezielde door de almachtige Wil niet doen! Zij wordt een magneet.
Zij trekt Ons onweerstaanbaar naar zich toe.
Zij heft iedere ongelijkheid op. Met haar warmte verandert zij de mens en maakt hem gelijkend op Hem, die zij bemint.

Zelfs de Hemel en de aarde worden naar haar toegetrokken en meegesleept door haar schoonheid.

Het is Ons niet mogelijk de mens die Ons bemint niet lief te hebben. Door zijn zegevierende kracht leggen onze Macht en onze goddelijke Kracht de wapens neer en beschouwen zich zwak en machteloos.

Geliefde dochter, bereid ook jij Mij zo'n feest, zoals mijn Moeder Mij bij mijn Geboorte bereidde. Bekleed het hele universum met jouw *'ik bemin U'*. Laat niets je ontgaan. Zorg ervoor dat jouw tedere liefde in alle dingen naar Mij toevloeit.

Mijn geboorte heeft immers niet slechts één enkele keer plaats gevonden maar zij herhaalt zich voortdurend.

Doe Mij steeds glimlachen!

Meestal hebben mijn Geboorten plaats zonder een glimlach en een feest. En Ik blijf alleen met mijn Tranen en mijn snikken, bevend van de kou, die mijn Ledematen doet verstijven...

Druk Mij aan je hart.

Bekleed Mij opnieuw met het gewaad van het Licht van mijn Wil.

Ik zal je hiervoor verrijken met nieuwe Liefde en een nieuwe les over mijn Goddelijke Wil".

BvdH-34 - 28 december 1936 - De hemelse Erfgename nodigt haar eigen kinderen uit om haar Eigendommen te erven. Zij begenadigt de zielen met haar Moederlijke Liefde om elk van hen te veranderen in Moeder van Jezus.

De goede Jezus zei me:

"Mijn geliefde dochter, mijn Wezen is volledig Liefde.

Ook al lijkt de overmaat zo groot alsof Zij niet meer kan toenemen.

Kijk hoe er toch weer nieuwe overdaad mogelijk is, die de voorgaande ver overtreft.

Luister, je zal overtuigd worden van de waarheid van mijn Woorden.

Je weet hoe Adam door de zonde die Hij beging al het kwaad doorgaf aan het menselijk geslacht.

Hij plaatste zich immers buiten het mooie erfgoed van de Goddelijke Wil, waarin Hij leefde en waar alles heerlijkheid en pracht was.

Hierdoor verloor Hij voor zichzelf en alle nakomelingen het recht op het bezit van al onze rijkdom.

Onze Rijkdom werd echter niet vernietigd.

Zolang die Rijkdom bestaat, is er altijd de zekerheid dat er vroeg of laat iemand het geluk zal hebben om die te bezitten.

In tegenstelling tot alle andere mensen, begon de grote Koningin haar eigen Leven in het erfgoed van de Goddelijke Wil.

Als beloning kreeg Zij van haar Schepper zo'n overvloed aan gaven dat Zij zich overweldigd voelde en alle mensen, hoeveel ook, gelukkig en rijk kon maken.

Deze overvloedige erfenis hield ook de vruchtbaarheid in, het menselijk en goddelijk Moederschap.

Zij erfde:

- zowel het Woord van de hemelse Vader,
- als het menselijk geslacht.

Als Moeder heeft Zij daarom het recht haar kinderen, die reeds haar erfgenamen zijn, te verwekken in haar Moederhart.

Maar voor onze en haar Liefde was dat niet genoeg.

Zij wilde zichzelf en het Goddelijke Woord in iedere mens verwekken.

Adam had door de zonde aan zijn nageslacht het treurig erfgoed van alle kwaad, hartstochten en zwakheden doorgegeven.

De hemelse Koningin kon door haar eigen Leven in de Goddelijke Wil haar kinderen het recht schenken al haar talloze rijkdommen te erven, hoeveel het er ook zijn.

O, wat een verheven Erfenis wil de hoogste Koningin erkend zien door de mensen en hen schenken.

Zij leeft in hun ziel en wil hen laten delen in haar eigen Goddelijke Moederschap. Zij wil dat zij:

- in zichzelf Jezus verwekken,
- tegenover Hem handelen als een Moeder,
- Hem verdedigen bij iedere belediging en
- Hem liefhebben met dezelfde Liefde waarmee Zij zelf Hem bemint.

Moederliefde, mijn dochter, verschilt veel van andere liefde.
Het is een liefde, die steeds blijft branden, een liefde die zo ver gaat,
dat zij haar leven op het spel zet voor haar kind.

Welnu, de Maagd Maria wil de mensen als Erfgoed schenken:
haar Moederliefde en haar Zoon zelf.

O, hoe zal Zij zich vereerd voelen, als Zij ziet,
dat zij het Woord van God, haar eigen geliefde Jezus,
beminnen met dezelfde oneindige tederheid.

Daar Zij zich niet meer in staat voelt al de Liefde die uit haar Hart,
naar Mij en de mensen stroomt, tegen te houden,
dringt Zij sterk aan om niet meer te wachten.

Zij zegt Mij:

“Maak aan mijn kinderen mijn groot Erfgoed bekend,
Zeg hen hoeveel Ik voor hen kan en wil doen.
Ik zal Mij door U veel meer geëerd en verheerlijkt voelen.”

Weet, mijn dochter, dat wat Ik je gezegd heb tot vervulling zal komen,
van zodra mijn Wil op aarde zal geschieden zoals in de Hemel.

Dan zullen de mensen het kloppend Hart van hun hemelse Moeder in
zich voelen en haar Erfenis in bezit nemen.
Bid daarom dat zij zo spoedig mogelijk deze grote Genade verkrijgen.

**BvdH-34 -10 februari 1937- Het Rijk van de Goddelijke Wil zal het
Rijk van de Hemelse Koningin zijn. Haar brandend verlangen -
Haar onophoudelijk Gebed - Zij bestormt de Godheid met haar
Liefde om dat Rijk te verkrijgen.**

Terwijl ik me totaal opgenomen voelde in de Goddelijke Wil leek het
of Hemel en aarde de komst van zijn Rijk dichterbij riepen,
- opdat de Wil van één iemand de wil van allen zou zijn en
- opdat Gods Wil zowel in de Hemel als op aarde
oppermachtig zou regeren.

Bij dit onmetelijke koor,
voegde zich de stem van de Koningin van de Hemel.

Om te bekomen dat ieder wezen met zijn eigen verzuchtingen,
- smeekt om de Goddelijke Wil die Zij bezit, en
- sterk verlangt dat Gods Wil in de harten zal neerdalen en daar zijn
Leven doet groeien,
bekleedde Zij ieder ding met zichzelf en vereenzelvigde zij zich met:
- de engelen en heiligen,
- de mensen en
- de andere schepselen.

Jezus liet zich zien, één en al Liefde. Zijn Hart bonsde hevig.
Met vurige verzuchtingen **zei Hij**:
"Dochter van mijn Wil, luister naar Mij:
Mijn Liefde overweldigt Mij. Ik kan haar niet meer inhouden.
Al moet Ik Hemel en aarde onderste hoven keren,
Ik wil dat mijn Wil in de wereld gaat regeren.
Mijn hemelse Moeder verenigt zich met Mij.

Zij zegt Mij onophoudelijk telkens opnieuw: 'Mijn Zoon, haast U,
aarzel niet langer, gebruik de strategieën van uw Liefde.
Handel als God, die U bent. Handel met Uw Macht en Majesteit,
vol van een Liefde die niemand kan weerstaan.
Maak dat uw Wil allen in bezit neemt, op aarde zoals in de Hemel.'

Zij zegt dit aan Mij met zulk een vurig verlangen, met zo'n hevig
kloppend Hart, dat Ik Haar inderdaad niet kan weerstaan.

Terwijl Zij haar lieflijke kunstgrepen inzet, **voegt Zij er aan toe**:
'Mijn Zoon, Zoon van mijn Moederhart,
U hebt Mij aangesteld als Koningin en Moeder,
maar waar is mijn volk? Waar zijn mijn kinderen?

Als Ik in staat was om te lijden, zou Ik de ongelukkigste Moeder en
Koningin zijn. Hoewel Ik het Rijk bezit,
heb ik geen kinderen die in dezelfde Wil leven waarin Ik leef.

In wie zal Ik de vreugden van mijn Moederschap vinden,
als Ik geen kinderen heb aan wie Ik mijn erfenis kan toevertrouwen?

Zorg toch dat de Goddelijke Wil spoedig zal heersen.
Pas dan zal uw Moeder zich volmaakt gelukkig voelen, als Zij haar
volk en haar kinderen bezit die zoals Zij in dezelfde Wil leven'.

Denk je mijn dochter, dat Ik onverschillig kan blijven bij dit droevig
gebed van mijn Moeder? Het blijft voortdurend naklinken.
Het raakt teder mijn Hart en verwondt het als een liefdespijl.
Nee, Ik kan het niet en Ik wil het niet.
Zij heeft Mij nooit iets, dat Ik van haar verlangd heb, geweigerd.
Hoe zou Ik Haar dit kunnen weigeren!
Mijn Hart voelt zich gedwongen Haar tevreden te stellen.

Om je steeds meer aan te moedigen
om jouw vurig verlangen met het Onze te verenigen,
wil Ik dat mijn Moeder Zelf het woord tot je richt:

Met een onbeschrijfelijke Liefde trok de **heilige Maagd** mij onder haar
blauwe mantel tegen zich aan.

Zij zei mij: "Dochter van mijn Moederhart,
het Rijk van de Goddelijke Wil zal zonder enige twijfel mijn Rijk zijn.
De allerheiligste Drievuldigheid heeft het Mij immers toevertrouwd,
zoals Zij mij het Eeuwige Woord toevertrouwd heeft,
toen Het vanuit de hemel naar de aarde afdaalde.

Nu eens met mijn vurige verzuchtingen en mijn onophoudelijke
gebeden, dan weer met mijn Moederliefde en mijn koninklijke Rechten,
verover Ik de allerheiligst Drievuldigheid,
opdat dit Rijk het licht zal aanschouwen en in de wereld zal triomferen.

Deze verzuchtingen doen Mij zo branden
Het voelt aan alsof Ik geen Glorie meer bezit.
Nochtans bezit Ik zoveel Glorie dat Hemel en aarde er vol van zijn.

Daarom, wanneer Ik het Rijk van de Goddelijke Wil onder mijn
kinderen niet zie ontstaan, zal Ik niet volkomen gelukkig zijn.
Ik zal pas gelukkig zijn als zij in dit Rijk leven.
Elk van hen zal immers de Eer en Glorie die Ik nu al bezit,
verdubbelen.

Terwijl Ik de mensen voortdurend uitnodig aan mijn Hart,
zeg Ik hen telkens opnieuw: "Mijn kinderen, kom naar jullie Moeder.
Bemin Mij, zoals Ik jullie bemin!

Als jullie niet vanuit dezelfde Wil leven als Ik geleefd heb, kunnen jullie mij geen liefde geven als ware kinderen. Het zal voor jullie dan ook niet mogelijk zijn om in te zien hoe ver mijn Liefde voor jullie gaat.

Mijn geliefden, stel jullie voor, dat mijn vurig verlangen naar dit Rijk mij aanzet om uit de Hemel neer te dalen en alle zielen te bezoeken.

Wanneer Ik een hart vind dat bereid is in de Goddelijke Wil te leven, ga Ik erbinnen en ga Ik daar wonen om voor de Goddelijke Wil een waardige en liefdevolle plaats voor te bereiden.
Hij zal de ziel in bezit nemen en in haar zijn eigen Leven vestigen.

Om mijn doel te bereiken zal Ik niet te scheiden zijn van mijn kinderen.
Ik zal hen, als een niet in te nemen burcht,
mijn Leven, Liefde, mijn Deugden en Smarten ter beschikking stellen.
Zo kunnen zij in hun Moeder alle hulp vinden die zij nodig hebben om in dit zo heilig Rijk te leven.

Dan zal mijn vreugde volkomen zijn.
Mijn Liefde zal rust vinden in de mensen.
Mijn Moederschap zal in hen ware kinderlijke genegenheid vinden.
Terwijl Ik Hemel en aarde verander in een groot Feest,
zal Ik voor allen optreden als Koningin.
En Ik zal overal onverwachte en verrassende Genaden uitstorten.

Geliefde dochter, blijf innig verenigd met je Moeder.
En smeeek zonder ophouden samen met Haar,
voor het Rijk van de Goddelijke Wil en verlang er vurig naar."

BvdH-34 -28 mei 1937 - De Allerhoogste liet het Eeuwig Woord Mens worden in de Schoot van de Hemelse Koningin. Hij vertrouwde Haar de taak toe Jezus in de zielen te brengen.

Deze morgen, nadat ik de heilige Communie ontvangen had, bezorgde mijn Hemelse Koningin, mij een zoete en lieve verrassing.

Zij liet zich in mijn innerlijk samen met het Kindje Jezus zien, dat Zij dicht, heel dicht tegen haar moederlijk Hart hield.

Zij bedekte het Kindje zodanig met haar armen dat ik om Het te bewonderen en het met mijn liefde te kunnen blij maken, genoodzaakt werd ook mezelf in haar armen te plaatsen.

Ja, ik wilde goed samenwerken, mij tegen Haar aandrukken, opdat ik met dezelfde Liefde kon beminnen waarmee Jezus en zijn Moeder - Koningin elkaar liefhadden.

Ik was zeer dicht tegen Haar aangedrukt.

Vol goedheid en tederheid **zei de allerhoogste Koningin mij:**

"Geliefde dochter, weet *dat Ik Jezus in Mij draag.*

Het allerhoogste Wezen heeft Mij deze taak toevertrouwd.

Eerst verzekerde Hij zich dat ik vol was van Genade, Liefde, Macht en de Goddelijke Wil Zelf, om Hem altijd te behoeden, te verdedigen en te beminnen. Daarna gaf Hij mij het geschenk, d.w.z.

Hij liet het Eeuwige Woord Mens worden in mijn Schoot.

De Allerhoogste zei tot mij:

'Mijn dochter', Wij geven U het grote Geschenk nl. het Leven van de Zoon van God opdat Je Hem die Je bezit, schenkt aan wie Je wil.

Verdedig Hem altijd en laat Hem nooit alleen in degenen aan wie Je Hem schenkt.

Dan kan Jij, wanneer zij Hem

- niet beminnen, Hem Jouw Liefde in hun plaats geven,

- beledigen, Hem eerherstel schenken.

In één woord, zorg dat Hem niets ontbreekt wat Hem toekomt aan Eer, Waardigheid en Heiligheid.

Pas goed op dochter, dit is het grootste dat Wij U geven.

Wij geven U ook de macht om Hem te vermenigvuldigen,

zo dikwijls je wil, opdat iedereen die dit wil,

dit grote Geschenk kan ontvangen en bezitten.

Daarom, mijn geliefde, is deze Zoon de mijne. Ik bezit zijn Leven.

Aangezien zijn Leven mij toebehoort,

ken Ik zijn Liefdesgeheimen, zijn Verlangens, zijn Verzuchtingen.

Deze zijn zo vurig, dat zij Hem tot tranen toe bewegen

En onder herhaaldelijk snikken **zegt Hij Mij**:
“Mijn Moeder, geef Mij de zielen, want Ik wil hen.”

En Ik, Zijn Moeder, verzucht en ween samen met Hem.

Ik wil wat Hij wil: ‘dat allen, mijn Zoon bezitten.’

Ik moet daarom zijn Leven in veiligheid brengen, het grote Geschenk dat God Mij toevertrouwd heeft.

Dit is de reden, waarom Ik, als Hij in het Altaar-Sacrament in de harten van de mensen neerdaalt samen met Hem afdaal, om mijn Geschenk te beschermen.

Mijn Zoon zou zeer arm zijn als Ik Hem alleen zou laten.

Hoeveel zielen zouden Hem slecht behandelen, als Hij zijn Moeder niet altijd bij zich had.

- Voor Wie Hem niet van harte zegt “*ik bemin U*” als hij Hem ontvangt, bied Ik Mij direct aan om Hem in zijn plaats te beminnen.

- Voor wie Hem verstrooid ontvangt, zonder aan de hoge Gast te denken die hij in zich opneemt, deel Ik mij aan Hem mee, opdat Hij de verstrooidheid en de kilte van de mensen niet voelt.

- Voor wie Hem zelfs doet wenen, droog Ik zijn Tranen.

Ik breng Hem verkwikking. Tegelijkertijd maak Ik de ziel een zacht verwijt, opdat zij ophoudt met Hem te bedroeven.

Wie kan echter al de ontroerende scènes schetsen die zich afspelen in de harten die Hem in het Altaar- Sacrament ontvangen.

Er zijn zielen die Hem veel meer willen beminnen.

Ik geef hen dan mijn Liefde en ook de Liefde van Jezus, opdat zij Hem beminnen met onze Liefde.

Dit zijn hemelse taferelen die de engelen zelf verrukken.

Tegelijkertijd steunen zij Ons in het lijden dat andere mensen Ons aandoen. Maar wie kan je alles vertellen!

Ik draag Jezus in Mij. Hij wil niet zonder Mij naar de mensen gaan. Als de priester zich klaar maakt om de consecratie-woorden over de hostie uit te spreken, vorm Ik met mijn moederlijke handen vleugels. Zo daalt Hij vanuit mijn handen neer om geconsacreerd te worden.

Wanneer onwaardige handen Hem aanraken,
bied Ik Hem de Mijne om Hem te beschermen.
En Ik verdedig Hem en bedek Hem met mijn Liefde.

Maar dat is niet alles.

Ik sla de mensen gade om te zien of zij naar mijn Zoon verlangen.
Wanneer een zondaar berouw heeft over zijn grote zonden en
wanneer het Licht van de Genade in zijn hart doorbreekt, dan breng Ik
hem onmiddellijk naar Jezus als teken van de vergeving. En dan zorg Ik
voor alles wat nodig is opdat Hij in dit bekeerd hart zal blijven.

De Goddelijke Wil die Ik bezit, laat Mij zien, wie naar Hem toe wil gaan.
Ik haast Me dan, Ik vlieg er onmiddellijk naar toe om Hem te brengen.
Ik verlaat Jezus nooit. Ik draag Hem immers in Mij.

Dit is de opdracht die Mij door het Allerhoogste Wezen gegeven is.
Ik kan deze niet achterwege laten.

Het is een opgave die Mij tegelijkertijd:

- de vreugde schenkt van mijn Moederschap,
- de vruchten van mijn smart laat proeven en
- Mij de Glorie schenkt van het Rijk dat Ik bezit en
- de vervulling van de Goddelijke Wil op aarde schenkt. “

**BvdH-35 - 9 augustus 1937- Om van de mensen wederliefde te krijgen verdubbelt de Goddelijk Wil zijn eigen Liefde.
Ook de Hemelse Koningin zal in het Rijk van de Goddelijke Wil als haar erfdeel een nieuwe hiërarchie bezitten.**

Terwijl ik mijn vlucht in de Goddelijke Wil voorzette, zei Jezus tot mij:
"Mijn dochter, ***Ik bemin je. Ik bemin je zozeer.***

Hoezeer verlang Ik ernaar dat ook jouw '*ik bemin U*' mijn Oor bereikt.
Dan kan Ik mijn goddelijk '***Ik bemin je***' inprenten
in jouw klein '*Ik bemin U*'.

Ik werp Mijn en jouw '*Ik bemin U*' in de onmetelijkheid van mijn Wil.
Ik zorg ervoor dat jij door allen en alles bemind wordt
en jij Mij bemint j in de naam van allen en alles.

Ik ben de Oneindige. Het behaagt Mij *te geven* en van de mensen
mijn oneindige Liefde, de harmonie, de veelzijdige hoedanigheden,
de bekoorlijkheid en de betoverende klanken die erin weerklinken
te ontvangen.

Als mijn Wil bemint, bemint ook de Hemel. De zon, de gehele
schepping, de engelen en alle heiligen beminnen samen met Mij de
gelukkige mens op wie mijn Liefde gericht is.

En zij wachten vol aandacht op de beantwoording van hun liefde.
Daarom zend Ik allen jouw liefde op de vleugels van mijn Wil
als beloning voor de liefde die zij met de Mijne verweven hebben.

Als je bemint, mijn dochter, is dat een teken dat je wil dat de liefde
beantwoord wordt.

Als de liefde niet beantwoord wordt, is dat het ergste lijden dat tot ijlen
kan leiden, de diep indringende doorn die alleen door beantwoording
van de liefde verwijderd kan worden".

Toen ik dat hoorde, dacht ik bij mezelf:

"Mijn God, wie kan ooit Uw Liefde vergelden? "

Misschien kan alleen de Hemelkoningin zich hierop beroemen en heeft Zij alles in orde gebracht. Maar ik?
Terwijl ik zo dacht voelde ik me neerslachtig.

Intussen voegde mijn beminnelijke Jezus eraan toe:

"Dochter, wees niet bang.

Wie in mijn Wil leeft, kan immers mijn Liefde voldoende beantwoorden. Als mijn Wil steeds zijn Leven bezit in de mens, dan verdubbelt Hij zijn Liefde telkens als die persoon wil beminnen.

Dat betekent: Hij bemint in Zichzelf en Hij bemint binnen in de ziel wiens leven Hij bezit.

Zo is in mijn Wil de Liefde volkomen in harmonie en triomfeert.

En haar vreugde en genoegen komen tot een hoogtepunt.

Onze Vaderlijke Goedheid voor degene die in de Goddelijke Wil leeft reikt zo ver, dat Hij:

- zijn ademhaling, zijn hartslag, zijn gedachten,
 - zijn woorden en bewegingen registreert
- om hen alle te vullen met Liefde en hen te beantwoorden met dezelfde daden van onze kant.

En vanuit onze overmatige Liefde **zeggen Wij:**

Zij bemint Ons. En Wij moeten haar ook beminnen.

Wanneer Wij haar liefhebben, schenken Wij haar zulke Geschenken, dat Hemel en aarde verstomd staan.

Zo gingen Wij te werk bij de Hemelkoningin.

Wij vertoonden zoveel pracht en praal, ja Goddelijke Pracht.

Maar weet je waarin die pracht bestaat?

Weet je: Wij beschouwen Onszelf. En vanuit onze overmatige Vaderlijke Tederheid, willen Wij geven wat Wij zijn. Wij willen de mensen op Ons laten gelijken en hen alle Goeds schenken dat Wij bezitten.

Mijn dochter, de ongelijkheid doet ons pijn.

Het zorgt ervoor dat de mens niet dat kinderlijk vertrouwen op Ons voelt, noch het eigendomsrecht ziet van iemand die onze Goederen, onze eigen Gaven zelf bezit.

De ongelijkheid is een hindernis voor Ons en voor de mens,

- om samen één enkel Leven te leven en
- elkaar met één en dezelfde Liefde te beminnen.

Het leven in de Goddelijke Wil daarentegen is juist hierop gericht: het verenigen van de Wil, de Liefde en de Eigendommen, zodat de mens wil wat Wij willen.

Zoals Wij hem beminnen, zo beantwoordt hij onze Liefde. Tenslotte voelen Wij Ons gedwongen alles aan te vullen wat hem ontbreekt.

Mijn dochter, het is dus voor Ons onmogelijk om de mens die in onze Wil leeft, niet gelijk te maken aan Ons en om hem niet in het bezit te laten van onze Eigendommen.

Dit was ook zo voor mijn hemelse Moeder.

Zij leefde het Leven in mijn Goddelijke Wil en bezat Onze Wil.

Zo beantwoordde zij Onze Liefde.

En zij beminde en bemint de zielen met dezelfde Liefde als Wij.

In de Hemel hebben Wij een Hiërarchie van Engelen en verschillende Rangen van Heiligen,

Zo zullen Wij de Koningin van de Hemel, erfgename van Onze Wil, uit louter Liefde, de grote Eer schenken: voor zichzelf een nieuwe Hiërarchie te vormen, eerst op de aarde en dan in de Hemel.

Deze nieuwe Hiërarchie zal zijn zoals de Negen Koren van de Engelen. Zij zal het Koor van de Serafijnen hebben dat van de Cherubijnen enz., Zij zal ook de Rangen van de Heiligen hebben die van haar Erfenis geleefd hebben.

En nadat Zij beiden op de aarde gevormd heeft,

zal Zij hen overbrengen naar de Hemel,

Zij zijn door haar Liefde zelf terug tot Leven gewekt in de Goddelijke Wil.

Dit zal de vervulling van het Scheppingswerk zijn,

- ons 'Consummatum est' (Het is volbracht).

Wij zullen dan immers het Rijk van onze Wil onder de mensen hebben, door de kracht en door de oneindige verdiensten van onze dierbare Moeder, de hemelse Erfgename, de Koningin van Hemel en aarde.

O wat zullen Wij ons verheerlijkt en gelukkig voelen,
als de Allerhoogste Vorstin haar hiërarchie zal samenstellen
uit degenen die in de Goddelijke Wil leven.

Als je toch eens wist hoezeer de hemelse Koningin de zielen bemint!
Ook Zij, het getrouwe evenbeeld van haar Schepper,
beschouwt Zichzelf.
Zij ziet haar zeeën van Liefde, Genade, Heiligheid, Schoonheid en Licht.

Dan kijkt Zij naar de mensen en Zij wil zichzelf helemaal aan hen geven
met al haar zeeën opdat zij hun Moeder bezitten met al haar
Rijkdommen.

Als de Hemelkoningin niet in de Glorie zou zijn, waar geen lijden
bestaat, zou Zij van loutere ellende gestorven zijn vanwege iedere mens
die niet in de Goddelijke Wil leeft.

Zij is zo rijk en zij wil niet zien dat haar kinderen arm zijn.
Zij wil hen rijk zien, rijk door haar eigen Erfenis, ingebed in haar Liefde,
om hun Schepper te kunnen beminnen zoals Zij zelf Hem bemint,
- verborgen in haar Heiligheid,
- getooid met haar Schoonheid,
- vervuld van de volheid van haar Genade.

Daarom bidt Zij onophoudelijk vanuit de volheid van haar Wezen
om te bekomen dat de Goddelijke Wil zal geschieden op aarde,
zoals in de Hemel.

Haar Liefde is zo groot dat Zij zich door de Kracht van onze Wil in iedere
mens vermenigvuldigt om het innerlijk van hun zielen voor te bereiden.
Zij neemt hen in haar armen, drukt hen aan haar Moederhart, om hen
voor te bereiden op de ontvangst van het Leven in de allerhoogste Wil.

In elk hart smeekt Zij onze aanbiddenswaardige Majesteit:

'Spoed U! Ik kan de liefde voor mijn kinderen niet meer tegenhouden.
Ik wil zien dat zij samen met Mij in dezelfde Goddelijke Wil leven.
Deze vormt mijn totale Glorie, mijn Rijkdom, mijn grote Erfenis.
Vertrouw op Mij!

Ik zal mijn kinderen kunnen verdedigen en de rechten van uw Wil zelf, die ook de mijne is'.

Mijn dochter,
de Liefde van deze hemelse Koningin en Moeder is onovertroffen.
Pas in de Hemel zullen de mensen zien, hoezeer ze bemind worden en wat Zij voor hen gedaan heeft.

Tenslotte is de meest buitengewoon edele en grootse daad,
deze van te willen dat allen mijn Wil bezitten zoals Zij die bezat.
En Zij laat niets na om dit doel te bereiken.

Daarom, verenig ook jij je onophoudelijk gebed voor zo'n heilig Doel met **haar Gebed**:

"de spoedige komst van het Rijk van de Goddelijke Wil".

BvdH-35 - 25 oktober 1937- De hoogste Koningin, erfgename van de Goddelijke Wil en het Goddelijk Leven, maakte van zichzelf een kostbaar onderpand in de scheppende Handen van God.

Toen ik me bewoog in de werken van de Goddelijke Wil, hield ik stil om de Daad van de Onbevleete Ontvangenis van de Maagd Maria te beschouwen om:

- aan de allerheiligste Drievuldigheid dezelfde Macht en dezelfde Liefde aan te bieden die Hen in deze Daad verenigde en
- krachtens deze Daad het Rijk van de Goddelijke Wil op aarde tot stand te brengen.

Terwijl ik dit deed, **zei mijn lieve Jezus zeer teder tot mij**:

"Mijn dochter, de heilige Maagd werd vanaf het eerste ogenblik van haar Ontvangenis de voornaamste erfgenaam van onze Goddelijke Wil.
Zij schonk Hem in haar mooie ziel het leven
en Hij begon van zijn kant onmiddellijk met zijn Goddelijk Werk.

Met zijn scheppende Macht verrichtte Hij in haar
- bij elke hartslag, gedachte, ademhaling en beweging
betoverende Wonderen van Heiligheid, Schoonheid en Genade.

Zij sleepte Ons zelfs mee. Wij handelden met onze Goddelijke Wil en Wij waren tegelijkertijd toeschouwer.

In onze overmatige Liefde **liet Zij Ons uitroepen**:

'Hoe mooi is de mens die bezield wordt door onze Wil.

Hij geeft leven aan ons Leven in hem. En hij geeft Ons de mogelijkheid om onze mooiste Werken tot stand te brengen'.

Onze Liefde was verheugd en vierde Feest bij de Daad van de Ontvangenis van de Maagd Maria.

Onze voornaamste Goddelijke Erfgenome trad binnen in het licht van de tijd. Zij was de erfgenome zelf van onze Wil en van ons Leven.

Zij was de Onze, krachtens onze in Haar werkende Wil, uitsluitend de Onze. En wanneer Wij Haar gadesloegen, voelden Wij

- onze Adem in de hare,
- onze Hartslag in de hare,
- onze Liefde die voortdurend vurig liefheeft, in haar Liefde,
- onze Bewegingen in de hare.

Onze Schoonheid straalde:

- doorheen de beweging van haar pupillen,
- in het bewegen van haar handjes,
- in de zoete betovering van haar meeslepende stem.

Zij boeide ons dermate en bracht Ons in zo'n feeststemming dat Wij onze Goddelijke Blik geen moment van Haar konden afwenden.

Deze verheven Maagd was de Onze, geheel en al de Onze.

Tegelijkertijd was Zij ook van rechtswege de erfgenome van onze Wil.

Zij had onze Wil in zichzelf Leven gegeven en Zij had Hem in bezit genomen.

De heilige Maagd schiep in haar menselijke natuur een onderlinge band met de gehele familie van de mensheid, zoals de ledematen met het lichaam.

Toen Zij ontvangen werd, beschouwden Wij in haar het gehele mensengeslacht en Wij gaven het de eerste vredeskus, uit Liefde voor Haar. Wij maakten nadien de gehele mensheid tot erfgenome van

onze Goddelijke Erfgename.
En zo begon het feest met de mensheid opnieuw.

Begrijp goed hoe zeker het is dat het Rijk van de Goddelijke Wil op aarde zal komen. Degene die Het geërfd heeft bestaat immers reeds. Omdat dit een menselijk wezen is, zullen ook alle andere mensen het recht krijgen om Het te kunnen bezitten.

Dit heilig meisje was een zo lieflijk en dierbaar onderpand in onze Handen! Zij liet haar leven, haar daden in onze Goddelijke Wil stromen. Zij vormde hiermee goddelijke Munten om Ons te kunnen betalen voor degenen die onze Wil zullen erven.

Nadien kwam mijn Mensheid. Deze was verenigd met het eeuwige Woord. Met mijn Leven, Lijden en dood betaalde Ik de totale prijs om terug te kopen wat onze Goddelijke Wil toekwam.

Weet ook, dat een daad, een ademhaling een beweging in mijn Wil onmetelijke waarde heeft.

Deze is niet te vergelijken met welk goed doen dan ook, dat in de Hemel of op aarde bestaat.

Laat daarom enkel mijn Wil jouw leven en je alles zijn!"

BvdH-35 - 7 november 1937- De Koningin van de Hemel smacht van liefde omdat Zij haar kinderen deze Wil wil schenken.

Toen ik de Daden van de Goddelijke Wil volgde, vond ik daarin alle werken, de liefde, de gebeden de ademhaling en de pijnen, kortom het kloppende Leven van de Koningin van de Hemel en alles wat Zij deed alsof Zij nu aan het werk was.

En terwijl ik haar Daden omarmde, kuste en vereerde, offerde ik hen op aan God om zo het Rijk van zijn Goddelijke Wil op aarde te verkrijgen.

Intussen **sprak mijn dierbare Jezus tot mij:**

Mijn geliefde dochter, wie in mijn Wil leeft,

- kan overal binnendringen,

- kan zich alles eigen maken om het Mij aan te bieden.

Hij kan zich ook mijn Moeder toe-eigenen,
- zelfs de Liefde waarmee Zij Mij bemind heeft en
- de werken die Zij volbracht heeft.

Bovendien kan hij zich mijn Leven toe-eigenen, het verdubbelen en Mij alles geven alsof het van hem is, om Mij op Goddelijke wijze lief te hebben.

Weet dat door de openbaring van zovele waarheden over mijn Wil, Ik de komst van het Rijk van mijn Wil voor de mensen voorbereid heb.
De Hemelkoningin heeft met haar liefde, haar smarten, haar gebeden en met al haar, door de goddelijke Wil bezielde daden,
- die door de Kracht van deze Wil Hemel en aarde vervullen,
voldoende verdiensten verzameld voor hen die daarin zullen leven.

Als je eens wist met welk verlangen deze hemelse Moeder wacht en ernaar smacht haar kinderen Geschenken te kunnen geven.
Zij weet hoe zij overladen is met onbeschrijflijke Rijkdommen van genade, liefde en heiligheid. Zij treft echter haar kinderen niet aan in de Wil waarin Zij leeft. Hierdoor kan Zij hen hiervan niets schenken.

Weet, dochter, dat in alles wat Zij deed en leed geschreven staat:
“Voor mijn kinderen”.

Als Zij bemint, roept Zij haar kinderen op, de bruidsschat van haar liefde te ontvangen:

- om hen door Ons als haar en onze kinderen te doen erkennen en
- Ons ertoe aan te zetten hen te beminnen met dezelfde Liefde waarmee Wij Haar beminnen.

Als Zij bidt, wil Zij hun de bruidsschat van haar Gebed geven
Kortom, Zij wil hen haar Heiligheid, haar Lijden en zelfs het Leven van haar Zoon geven.
Zij bewaart hen in haar Moederhart als in een heiligdom.
Zij trekt hen dichterbij in al haar daden en in haar ademhaling.

En Zij zegt tot Ons: 'Aanbiddenswaardige Majesteit, mijn gehele Wezen en al mijn Rijkdommen behoren toe aan mijn kinderen. Ach, verhoor Mij, Ik voel mijn Hart opspringen van liefde.

Heb medelijden met een Moeder, die liefheeft en haar kinderen wil verrijken, om hen gelukkig te maken.

Mijn geluk is niet totaal.

Ik voel het als gehalveerd, juist omdat Ik geen kinderen heb om met hen te delen. Haast U daarom de Goddelijke Wil bekend te maken, opdat zij toch het verlangen van hun Moeder leren kennen, die hun alles wil schenken om hen gelukkig en heilig te maken'.

Geloof je, dochter, dat Wij onverschillig kunnen blijven voor dit ontroerende schouwspel van de hemelse Moeder.

Zij smacht zozeer van Liefde en Zij smeekt Ons zozeer met haar Moederlijke Tederheid en haar Rechten als Moeder.

Ach neen. Integendeel, na zoveel moeite openbaar Ik zeer dikwijls meer Waarheden over mijn Wil.

Hiermee troost Ik Haar omdat haar kinderen nog grotere Gaven krijgen naargelang het inzicht dat zij hebben.

Ga ook jij en ieder die dit leest binnen in mijn Goddelijke Wil.

Bid en smEEK, verenigd met mijn Moeder, dat onze Wil erkend wordt en in alle mensen moge heersen. Amen".

BvdH-35 - 8 december 1937- Over de Ontvangenis van de Koningin- Het verloop van haar Liefde: Waar haar Schepper zich ook bevond daar was Zij ook om Hem te beminnen - Zij werd in elk geschapen wezen ontvangen en zij handelde als Koningin van de Hemel.

Mijn arme geest bewoog zich in de Goddelijke Wil. Hij was getuige van de Ontvangenis van de Koningin van de Hemel.

De wonderen, de verrassingen zijn onbeschrijfelijk.

Ik vroeg me af, wat nog over de Onbevleete ontvangenis kon gezegd worden, na alles wat ons reeds verteld is.

Mijn beminnenswaardige Jezus verraste mij zo blij alsof Hij de Ontvangenis van de Hemelkoningin wilde vieren. **Hij sprak tot mij:**

"Mijn geliefde dochter, hoevele andere dingen heb Ik nog over de Ontvangenis van de Hemelkoningin te zeggen!

Wij schiepen een Leven, niet een Werk.

Tussen een werk en een leven bestaat een groot onderscheid.

En bovendien schiepen Wij een Leven, tegelijkertijd goddelijk en menselijk. Hierin moest de zuiverste harmonie heersen van Heiligheid, Liefde en Macht, zodat het ene het andere evenaarde.

De Wonderen die Wij tot stand brachten, toen Wij dit Leven schiepen, waren zo groot, dat Wij het grootste Wonder en een reeks Wonderen moesten verrichten om te bereiken dat dit Leven datgene bevatte wat Wij erin legden.

Dit heilig meisje, ontvangen zonder de smet van de erfzonde, ervaaarde het Leven van haar Schepper, zijn werkzame Wil, die niets anders deed dan nieuwe zeeën van Liefde laten ontstaan.

Hoezeer beminde Zij Ons! Hoezeer voelde Zij Ons binnenin zich en buiten Zich. Hoezeer haastte Zij zich, om overal te kunnen zijn waar het Leven van haar Schepper was. Voor Haar zou het een zeer zwaar en zeer wreed martelaarschap zijn geweest als Zij niet overal aanwezig kon zijn om Mij te beminnen.

Onze Wil deed Haar vliegen. Ons Leven bevond zich in Haar en liet zich overal vinden, om Zich te laten beminnen en blij te zijn, omwille van Haar die zozeer beminde en bemind werd.

Nog een andere verrassing:

Toen Zij ontvangen werd, begon haar Leven.

Wij hadden Haar lief met een oneindige Liefde. Haar niet lief hebben zou ook voor Ons het wreedste martelaarschap geweest zijn.

Hoezeer haastte Zij zich om buiten Haar ons Leven te ontdekken, - dat Zij in zichzelf bezat. Iets Goeds is immers nooit volledig als je het niet in en buiten jezelf bezit.

Zij haastte zich en zo werd Zij in de hemel ontvangen, in de hemelse regionen waar de sterren een kroon voor Haar vormden, Haar huldigden en Haar aanstelden tot de Koningin over alle hemelse sferen.

Onze Onmetelijkheid verwachtte haar in de zon.

Zij ging verder en Zij werd ontvangen in de zon.
Deze werd tot een diadeem op haar vererenswaardig Hoofd. Zij
bekleedde haar met licht en bezong haar als de Koningin van het licht.

Onze Onmetelijkheid en Macht verwachtte Haar in de wind, de lucht en de zee. Zij ging haastig verder zonder stil te staan
En Zij bleef aanwezig in de wind, de lucht en in de zee.

Zij verkreeg als Koningin het recht over alles.
Zo laat de verheven Koningin - haar Macht, haar Liefde, haar
Moederschap stromen in de hemel, in de zon, in de wind, in de zee
en ook in de lucht die allen inademen.

Overal, op iedere plaats en in allen bleef Zij aanwezig.
Waar onze Macht en Onmetelijkheid is, richt Zij haar troon op,
om Ons en allen te beminnen.

Dit was het grootste Wonder, dat Onze machtige liefde bewerkte:
haar vermenigvuldiging in alle dingen en mensen,
opdat Wij Haar in allen en overal zouden kunnen vinden.

De Hemelkoningin gaat te werk als de zon, die ook wanneer iemand haar
licht niet wil, toch doorzet. **En zij zegt:**
'Of je nu wil of niet, Ik moet mijn baan afleggen. Ik moet je licht geven.'

Iemand kan zich verbergen voor het licht van de zon.
Maar voor de allerhoogste Koningin kan zich niemand verstoppen.
Wanneer dat niet zo was, zou je niet met recht kunnen zeggen:
'Koningin van het Heelal' en 'Moeder van alle mensen'.
Wat Wij zeggen, wordt immers werkelijkheid.

Zie dus, hoever Onze Macht en onze Liefde in de Ontvangenis van dit
heilig meisje reikt. Wij hebben Haar tot zo'n hoogte en een zo grote
Glorie verheven **dat Zij kon zeggen:**

“Waar mijn Schepper is, daar ben Ik om Hem te beminnen.
Hij heeft Mij met een zo grote Macht en Heerlijkheid bekleed dat Ik de
Koningin over alles ben en alles van Mij afhangt.

Mijn heerschappij strekt zich uit over alles.
Terwijl Ik in alle dingen ontvangen ben,
heb Ik in Mij de hemel, de zon, de wind, de zee, alles ontvangen.
Ik bezit alles in Mijzelf, ook mijn Schepper.
En Ik ben Vorstin en Koningin van allen.

Dit is mijn totaal onbereikbare Grootheid, mijn Heerlijkheid die niemand bereiken kan. Mijn grote eer is Moeder van mijn Schepper te zijn.
Met mijn Liefde omarm ik allen, bemin Ik allen, behoort Ik aan allen toe."

BvdH-35 - 14 februari 1938 - Met de Schepping van de Maagd Maria werd de vergiffenis geschapen.

Tijdens één van Zijn korte bezoeken, sprak Mijn steeds beminnenswaardige Jezus, vol goedheid tot mij:

"Mijn goede dochter, onze Wil in de Schepping, uitte zich in onze werkzame, machtige en wijze Liefde, op dergelijke wijze *dat Wij alle geschapen dingen*, die vol zijn van onze Liefde, Macht, Wijsheid en onuitsprekelijke Schoonheid, beheerder van ons hoogste Wezen kunnen noemen.

Bij de schepping van *de hoogste Koningin* gingen Wij nog verder: Onze Liefde was niet tevreden met Schoonheid.

Zij wou ook de uitdrukking zijn van:

- erbarmen, tederheid en zo'n diep en innerlijk medelijden, alsof Zij wou zwemmen in tranen, uit Liefde voor de mensen.

Zie hoe onze Wil zich uitte door Haar te scheppen en in het leven te roepen. Onze Wil schiep toen de vergiffenis, de barmhartigheid en de verzoening tussen Ons en het menselijk geslacht.

Wij gaven dit in bewaring aan dit hemels en heilig meisje als rentmeesteres van onze kinderen en de Zijne.

Zo bezit de Hemelkoningin:

- zeeën van vergeving, barmhartigheid, erbarmen en
- zeeën van liefdestranen,

waarin Zij alle generaties kan opnemen, die in deze zeeën die door Ons in haar geschapen zijn, herboren zijn;

- zeeën van vergeving, barmhartigheid en zo teder erbarmen, dat het de hardste harten doet smelten.

Mijn dochter, alles werd terecht in deze hemelse Moeder ondergebracht. Alles werd Haar toevertrouwd omdat Zij het Rijk van de Goddelijke Wil bezit.

Enkel Zij had genoeg ruimte om de door Ons geschapen zeeën te kunnen bevatten. Zij bezit immers de Goddelijke Wil.

Met zijn scheppende en in standhoudende Macht, bewaart Hij alles wat Hij scheidt ongeschonden, zonder ooit te verminderen, alhoewel Wij steeds blijven geven.

Daarom, waar onze Wil niet is, daar kunnen Wij niet geven, niet toevertrouwen, niet instorten. Wij vinden geen ruimte.

Onze Liefde wordt verhinderd om aan de mensen alle Goeds te doen.

Enkel in deze hoogste Koningin werd onze Liefde niet gehinderd.

Daarom was Zij zo machtig, en gebeurden er zovele wonderen tot en met het Wonder van haar Goddelijke Vruchtbaarheid, om Haar tot Moeder van haar Schepper te maken.”

Daarop stelde mijn geliefde Jezus alle Daden, die Hij samen met zijn hemelse Moeder deed, voor mij tegenwoordig:

"Terwijl Wij werkten, vormden de Liefdeszeeën van de Een en van de Ander één enkele Zee. En omdat haar golven zo hoog werden als de hemel, omhulden zij alles, zelfs onze Godheid.

Opdat zij een dichte regen van Liefde zouden uitgieten over ons Goddelijke Wezen, brachten zij de liefde van allen mee, als verfrissing en balsem, waardoor de Gerechtigheid gemilderd werd.

Je kan zeggen dat onze Liefde de mensenfamilie met nieuwe Liefde herstelde en dat God met een dubbele Liefde beminde. Maar waar? In de Koningin en in haar lieve Zoon.

Nu een andere verrassing: Toen Ik als klein Kind de moedermelk dronk, zoog Ik de zielen binnen, omdat zij in Haar leefden.

Terwijl Zij Mij de melk gaf, overhandigde Zij Mij alle zielen.

Zij wou immers dat Ik hen liefhad, hen allen zou kussen en haar en mijn overwinning zou vieren.

En niet enkel dit. Terwijl Zij Mij de melk gaf,
liet Ze Mij haar Moederschap opzuigen, haar Tederheid.
En met haar Liefde drong Zij er bij Mij op aan dat Ik de zielen met
moederlijke en vaderlijke Liefde zou omringen.

Ik ontving in Mij, haar Moederschap, haar onbeschrijflijke Tederheid.
Dus beminde Ik de zielen met goddelijke, Moederliefde en Vaderliefde

Nadat Zij hen allen overgedragen had,
legde Ik hen daarna opnieuw in haar Moederhart,
- met één van mijn kunstgrepen van de Liefde,
- met een ademhaling, met een milde blik.

En om haar Liefde te beantwoorden, gaf Ik Haar mijn Vaderlijke en
Goddelijke Liefde, die onophoudelijk, duurzaam en onwrikbaar is,
die nooit verandert.

De menselijke liefde verandert immers gemakkelijk.
Ik wou dat mijn onafscheidelijke Moeder dezelfde voortreffelijke
eigenschappen van mijn Liefde zou bezitten.

Iedere daad die Wij verrichtten, van de kleinste tot de grootste,
was een wederzijdse uitwisseling van zielen:
van Mij naar Haar en van Haar naar Mij.

Ja, Ik kan zelfs zeggen, dat Wij deze uitwisseling van de zielen
vermenigvuldigden. Ik bewaarde wat Ik van mijn lieve Moeder kreeg,
wat zij Mij gaf, met de meeste eer als zeer groot Geschenk,
in mijn Goddelijk Hart.

Wanneer Zij mijn Geschenk ontving, bewaarde Zij het met zulk een ijver,
dat Zij haar gehele Moederschap inzette om het grote Geschenk dat
haar Zoon haar gaf, veilig te stellen.

In deze uitwisseling van zielen nam onze Liefde toe. Wij beminden alle
mensen met een nieuwe Liefde. Wij maakten plannen om hen meer te
beminnen en om hen door de Liefde te kunnen overwinnen.
En Wij zetten ons leven op het spel om hen in veiligheid te brengen."

BvdH-36 - 15 augustus 1938 - Het Feest van de Opname van Maria in de Hemel is het mooiste, meest verheven Feest. Het is het Feest van de Goddelijke Wil werkzaam in de Hemelkoningin.

Mijn geest bewoog zich in de Zee van de Goddelijke Wil.
Ik hield stil bij het moment dat mijn Moeder en Koningin in de Hemel opgenomen werd. Ik werd meegetrokken met zovele wonderen en verrassingen van de Liefde.

Mijn lieve Jezus wou over zijn hemelse Moeder spreken.
Hij zei mij zeer plechtig: "Mijn gezegende dochter,
het Feest van de Opname van Maria in de Hemel vandaag,
is het mooiste Feest, het meest verheven, het grootste,
waardoor Wij het meest verheerlijkt, bemind en geëerd worden.

Hemel en aarde zijn vervuld van een ongewone nooit ervaren vreugde.
De engelen en heiligen voelen zich omhuld door nieuwe vreugden en gelukzaligheden en huldigen met nieuwe gezangen de hoogste Koningin, die over alles heerst en allen vreugde schenkt.

Vandaag is het 'Hét Feest van alle Feesten'.
Het is het unieke en nieuwe dat zich nooit meer herhaald heeft.
Heden, op de dag van Maria in de Hemel opgenomen,
wordt voor de eerste keer de Goddelijke Wil gevierd,
- werkzaam in de hoogste Koningin en Vorstin.

De wonderen in ieder van haar kleinste daden zijn fascinerend,
ook in haar ademhaling, in haar beweging.
We zien zoveel van Ons Goddelijk Leven dat:
- koninklijk in haar daden werkt en
- Haar als glanzende zonnen omstraalt, omgeeft en tooit en
- Haar zo mooi maakt dat Zij de verrukking van de hemelse Heerscharen teweegbrengt.

Lijkt het je weinig dat iedere ademtocht, beweging, werk en lijden
vervuld is van ons overvloedig Goddelijk Leven!

Dat is juist het grote Wonder van het Werk van mijn Wil in de mens. Telkens mijn Wil toegang krijgt tot de beweging, tot de daden van de mens, wordt door Ons een Goddelijk Leven gevormd,

Mijn Wil bezit de Kracht om te bilokaliseren en te herhalen. Hij herhaalt steeds zonder ophouden wat Hij doet. De grote Vorstin voelt dat dit Goddelijk Leven zich in Haar vermenigvuldigt. Hierdoor breiden haar zeeën van Liefde, Schoonheid, Macht en de oneindige Wijsheid zich steeds meer uit.

Je moet weten dat ons Goddelijk Leven dat Zij bezit zo groot is, dat Zij, toen Zij de Hemel binnenkwam, al de hemelse sferen vulde. En aangezien zij Haar niet konden opnemen, vulde zij de gehele schepping.

Er is dus geen plaats waar haar zeeën van Liefde en Macht en Onze vele Levens waarvan Zij de eigenares en Koningin is, niet stromen.

Wij kunnen zeggen dat Zij Ons beheerst en Wij Haar beheersen. Terwijl Zij zich bekleedde met onze Onmetelijkheid, Macht en Liefde, vulde Zij al onze Eigenschappen met haar Daden en met onze vele Levens die Zij verworven heeft.

Zo voelden Wij Ons overal en waar dan ook,
- binnen in Ons en buiten Ons,
- van binnen in de geschapen dingen, en in de verste uithoeken geliefd en geëerd
- door dit hemels meisje en
- door ons Goddelijk Leven Zelf dat onze Wil in Haar gevormd had.

O Macht van onze Wil. U alleen kon zulke Wonderen verrichten, dat U zelfs zovele Goddelijke Levens scheidt in degene die U laat heersen om Ons te laten beminnen en verheerlijken, zoals Wij verdienen en ook wensen.

Kijk, omdat Zij Hem bezit kan Zij haar God aan allen geven. Ja, nog sterker, zonder ons Goddelijke Leven te verliezen, heeft Zij de Kracht,
- wanneer zij ziet dat een mens bereid zijn ons Leven te ontvangen, om vanuit het innerlijk van ons Leven dat Zij bezit,
nog een Goddelijk Leven te creëren om Dit te geven aan wie Zij wil.

Deze maagdelijke Koningin is een voortdurend Wonder.
Wat Zij op aarde deed zet Zij verder in de Hemel.

Wanneer Onze Wil werkt (zowel in de mens als in Ons), wordt deze Daad immers nooit beëindigd. Hij kan zich aan allen kan geven en toch blijft Hij in zichzelf bestaan.

Houdt de zon op met haar licht te geven, omdat zij al zoveel aan de menselijke geslachten gegeven heeft? Volstrekt niet!
Alhoewel zij zoveel weggegeven heeft, is zij nog steeds rijk aan licht, zonder ook maar één straal te verliezen.

De heerlijkheid van deze Koningin is niet te overtreffen.
Zij bezit immers onze werkende Wil, die de kracht heeft in de mens eeuwige en talloze daden op te wekken.

Zij bemint Ons altijd.
Zij houdt nooit op Ons te beminnen met onze Liefde, die Zij bezit.
Zij bemint Ons met onze Liefde en bemint Ons overal, op iedere plaats.
Haar Liefde vult Hemel en aarde en zij stroomt tot in onze Goddelijke Schoot.
Wij beminnen Haar zozeer dat Wij niet kunnen bestaan zonder Haar te beminnen. Zij bemint Ons.
En intussen zorgt zij ervoor dat allen Ons beminnen.

Wie kan weerstaan aan de gebeden van iemand die hem geeft wat hij wenst? Bovendien is het Onze Wil Zelf die verlangt wat Zij wil.
Met eeuwige banden verenigt Hij Ons overal zodat Wij Haar niets kunnen weigeren.

Vandaar dat het Feest van de 'Opname van Maria in de Hemel' het mooiste Feest is.
Het is immers het Feest van mijn Wil, werkzaam in deze verheven Vorstin. Mijn Wil maakte Haar zo rijk en zo mooi dat de Hemelen Haar niet kunnen bevatten.
De engelen zelf voelen zich met stomheid geslagen en kunnen niet verwoorden wat mijn Wil in een mens kan doen."

Hierna stond mijn verstand stil, toen ik aan de grote wonderen dacht die de Goddelijke Wil bewerkt en in de Hemelkoningin verder zet.

Mijn geliefde **Jezus voegde eraan toe**:

"Mijn dochter, haar schoonheid is niet te bevatten.

Zij betovert, fascineert en overweldigt. Haar Liefde is zo groot, dat Zij allen bereikt, allen liefheeft en zeeën van Liefde achterlaat.

Je kan Haar de Liefdeskoningin noemen, de triomf van de Liefde.

Zij bemint zozeer dat Zij met de Macht van de Liefde haar God overtuigt.

Je moet weten dat de mens door zijn eigen wil te doen, de band verbrak met zijn Schepper en met al het geschapene.

Deze Hemelkoningin heeft krachtens onze Wil die Zij bezat,
- de Schepper met de mensen verbonden, hen verenigd, geordend,
- met haar Liefde de mensheid nieuw leven geschonken.

Zo groot was haar Liefde dat Zij de zwakheden, het kwaad, de zonden en de mensen zelf met haar Zeeën van Liefde bedekte en verborg.

Indien deze heilige Maagd niet zoveel Liefde bezat, zou het Ons zwaar vallen om naar de aarde te kijken. Haar Liefde bewerkt dat Wij niet alleen naar haar kijken, maar dat Wij de heerschappij van onze Wil bij de mensen willen brengen omdat Zij dat wil.

Zij wil Haar kinderen datgene geven wat Zij zelf bezit.

En door de Liefde zal Zij zegevieren over Ons en over haar kinderen ".

BvdH-36 - 28 december 1938 - Het Moederschap van de Hemelkoningin

Jezus zei me: "Mijn dochter, luister nu en schenk Mij je aandacht! Ik wil je een grote verrassing van onze Liefde meedelen en Ik wil dat niets je ontgaat. Ik wil dat je weet:

- hoever het Moederschap van mijn hemelse Moeder gaat,
- wat Zij deed en wat het haar kostte en nog steeds kost.

De grote Koningin handelde als Moeder toen zij:

- Mij ontving, Mij liet geboren worden,

- Mij voedde met haar melk en
 - Mij in mijn Kindsheid omringde met alle mogelijke zorg.
- Dit was onvoldoende voor haar Moederliefde,
noch voor mijn Liefde als Zoon.

Haar Moederliefde stroomde in mijn Geest.

Telkens droevige gedachten Mij overvielen,

- breidde haar moederschap zich uit in elk van mijn gedachten,
- verborg zij deze in haar Liefde,
- kuste zij hen.

Zo voelde mijn Geest zich geborgen onder haar moederlijke vleugels.
Zij liet Mij nooit alleen.

Mijn Moeder beminde Mij en zij was *in elk van mijn Gedachten.*

Zij schonk Mij al haar moederlijke aandacht.

Haar Moederschap strekte zich ook uit over

- *mijn gehele Ademhaling, mijn Hartslag.*

Telkens mijn adem en hartstag afgesneden werden door Liefde en Pijn,
snelde Zij toe met haar Moederliefde

- om Mij niet door de Liefde te laten overweldigen en
- om balsem te druppelen op mijn doorboorde Hart.

Wanneer Ik keek of sprak, werkte of liep,

haastte Zij zich om mijn *Blikken, Woorden, Werken en stappen*
in haar Moederliefde op te nemen.

Zij bekleedde hen met haar Moederlijke liefde,

zij verborg hen in haar Hart en zij handelde als Moeder

Ook *in de spijzen* die Zij voor Mij bereidde, liet Zij haar eeuwige Liefde
vloeien, zodat Ik wanneer Ik van die spijzen at, haar liefhebbend
Moederschap voelde.

En wat zal Ik je nog zeggen over het Moederschap,
dat zij Mij toonde in mijn *Lijden?*

Er was geen Pijn noch een druppel Bloed die Ik vergoot,
die mijn lieve Moeder niet gevoeld heeft.

Nadat Zij als Moeder gehandeld had, nam Zij mijn Lijden en mijn Bloed
en verborg hen in haar Moederhart:

- om dit te beminnen en
- om haar Moederschap verder te zetten.

Wie kan je ooit zeggen hoezeer Zij Mij beminde en Ik Haar.
Mijn Liefde was zo groot, dat Ik in alles wat Ik deed, niets kon doen zonder haar Moederschap te voelen.
Ik kan zeggen dat Zij Mij nooit alleen liet.
Zelfs bij het ademen riep Ik Haar.
Haar Moederschap was voor Mij een behoefte. Het maakte alles lichter en was een steun voor het Leven hier op aarde.

Luister, mijn dochter, naar een andere verrassing van de Liefde van uw Jezus en onze hemelse Moeder:
- in alles wat zich tussen Mij en mijn Moeder afspeelde, ontmoette de Liefde geen hindernis,
- de Liefde van de één ging over in de Liefde van de ander, om één enkel Leven te vormen.

Als Ik hetzelfde met mensen wil doen, hoeveel hindernissen, afwijzingen en ondankbaarheden ontmoet Ik dan!

Mijn Liefde stopt echter nooit. Mijn onafscheidelijke Moeder breidde haar Moederschap uit, in en buiten mijn Mensheid:

Ik zette Haar in en bevestigde Haar als Moeder van elke gedachte van de mensen, elke ademhaling, hartslag en woord.
En Ik zorgde ervoor dat haar Moederschap zich kon uitstrekken in hun werken, in hun stappen, in al hun lijden.

Haar Moederschap stroomt overal.
Bij het *risico van in zonde te vallen*, haast Zij zich en bedekt Zij de mensen met haar Moederschap - opdat zij niet in zonde vallen.
En als zij gevallen zijn, laat Zij haar Moederschap als hulp en verdediging komen om hen opnieuw te laten opstaan.

Haar Moederschap gaat *naar de zielen* en richt zich op wie *goed en heilig wil zijn*.

Opdat Zij haar Jezus in hen zou vinden, werkt Zij als Moeder in hun verstand. Zij geeft hen woorden in.

Zij bedekt en verbergt hen in haar Moederlijkkliefde om hen zoals Jezus op te voeden.

Haar Moederschap is werkzaam aan de bedden *van de stervenden*. Zij maakt gebruik van haar gezag als Moeder dat Ik haar gegeven heb.

En **zij zegt Mij** op zo'n tedere toon dat Ik Haar niets kan weigeren: 'Mijn Zoon, Ik ben Moeder en dit zijn mijn kinderen. Ik wil hen in veiligheid brengen. Wanneer U Mij dit niet toestaat is dit het einde van mijn Moederschap'.

En terwijl Zij dit zegt, bedekt Zij hen met haar Liefde en verbergt Zij hen in haar Moederschap om hen in veiligheid te brengen.

Mijn Liefde was zo groot dat **Ik Haar zei**: 'Mijn Moeder, Ik wil dat je de Moeder van allen bent en dat wat je aan Mij gedaan hebt, je aan alle mensen zal doen. Uw Moederschap stroomt in al hun daden. En Ik zie hoe allen door uw Moederliefde bedekt en verborgen zijn'.

Mijn Moeder accepteerde dit. Zij werd erin bevestigd dat Zij niet alleen de Moeder van allen was, maar dat Zij iedere daad van hen met haar Moederliefde bekleedde.

Dit was één van de grootste Genaden die Ik aan alle mensen schonk. Maar hoeveel Pijnen doorstaat mijn Moeder! De mensen gaan zo ver dat zij haar Moederschap niet willen aannemen en het ontkennen. De gehele Hemel bidt en wacht met vurig verlangen dat de Goddelijke Wil erkend zal worden en zal heersen op aarde.

Dan zal de grote Koningin voor de kinderen van mijn Wil doen wat Zij voor haar Jezus deed. Haar Moederschap zal leven in haar kinderen. Ik zal mijn Plaats in haar Moederhart afstaan aan wie in mijn Wil leeft.

Zij zal:

- hen voor Mij opvoeden,
- hun stappen leiden,
- hen in haar Moederschap en Heiligheid verbergen.

Je zal in alle daden van haar kinderen haar Moederliefde en Heiligheid ingeprent zien.

Het zullen haar echte kinderen zijn die in alles op Mij zullen gelijken.

Hoezeer wens Ik dat allen weten dat elk die in mijn Wil leeft, een machtige Koningin en Moeder heeft. Zij zal aanvullen wat hen ontbreekt en hen op haar Moederschoot opvoeden.

Zij zal hen helpen bij alles wat zij doen, m hun daden te verrichten zoals Zij hen verricht.

Zo zal het zichtbaar worden dat zij kinderen zijn, die door de Liefde van het Moederschap van mijn Moeder zijn grootgebracht, behoed en opgevoed.

Zij zullen Haar blij maken.

Zij zullen haar roem en haar glorie zijn ".

Inhoudstafel

Deel 30.....	5
BvdH 30 - 8 december 1931 - De Koningin van de Hemel trekt de goede daden van de schepselen binnen in haar zeeën van Genade.....	5
BvdH 30 - 25 december 1931 – Jezus verlangt naar het gezelschap van de mens. Het Kindje Jezus wil door zijn Hemelse Moeder met een Goddelijke Liefde bemind worden.	8
BvdH 30 - 13 maart 1932 - De allerheiligste Maagd was de gevangene van de Goddelijke Wil. Zij is de boodschapster en aanvoerster van zijn heilig Rijk.	11
Deel 31.....	13
BvdH 31- 8 september 1932 - Het Wonder van de Geboorte van de Koningin van de Hemel. Zij groeide op samen met de Goddelijke Wil en Zij werd een sprekende Zon.	13
BvdH 31- 9 oktober 1932 - Het Wonder van de Ontvangenis van de heilige Maagd.	16
Deel 33.....	18
BvdH 33 - 4 februari 1934 - De Liefde van God is verborgen in de heilige Maagd Maria. Het Goddelijke Vaderschap schenkt Onbevleete Maagd het Goddelijke Moederschap en verwekt in Haar het menselijk geslacht. De Goddelijke Onmetelijkheid zorgt ervoor dat alle Werken van de Schepper niet kunnen gescheiden worden van Hem.	18
BvdH 33 - 12 april 1935 - De hemelse Koningin heeft alle mensen bemind, vanaf het eerste ogenblik van haar Ontvangenis.	22
BvdH 33 - 14 mei 1935 - De Koningin van de Hemel staat aan het Hoofd van het Rijk van de Goddelijke Wil. Wie in dit heilige Rijk	

leeft, zal de hemelse Moeder veel werk bezorgen.....	23
BvdH 33 - 6 juni 1935 - De Koningin van de Hemel gaat van land tot land om haar kinderen in veiligheid te brengen.	25
BvdH 33 - God brengt het Wonder van de Onbevleete Ontvangenis tot stand. Hij laat de allerheiligste Maagd delen in de Goddelijke Rechten. Hij wil niets doen zonder de toestemming van zijn hemelse Moeder.....	27
BvdH 33 - 8 juli 1935 - Wie in de Goddelijke Wil leeft, is niet meer te scheiden van zijn Schepper. Zij veranderen in de Hemel in zonnen en sterren die de hemelse Koningin zullen kronen.	31
BvdH 33 - 8 juli 1935 - Wij spraken samen het Fiat uit, dat het brood en de wijn in mijn Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid veranderde. Ik stelde haar aan als Koningin van de Liefde van mijn Sacramenteel Leven.	32
BvdH 33 - 8 Juli 1935 - Mijn Fiat gaf mijn Moeder de grootste eer: de onscheidbaarheid van haar Zoon en de eenheid met Zijn Werken.....	33
BvdH 33 - 14 juli 1935 - Het Koninkrijk van de Goddelijke Wil komt zeker en vast op aarde. Een onstuimige wind zal de generaties zuiveren. De Koningin van de Hemel is de Koningin van dit Koninkrijk.	34
Deel 34.....	37
BvdH 34 - 23 augustus 1936 - Het grote wonder van de Schepping van de H. Maagd.....	37
BvdH-34 - 8 december 1936 - Hoe de Koningin van de Hemel in haar Verlosser ontvangen werd om dan in zichzelf het Goddelijk Woord, de Verlosser van de wereld, te kunnen ontvangen.	40
BvdH-34 - 20 december 1936 - De Goddelijke Wil zorgde dat de heilige Maagd in iedere ziel ontvangen werd, opdat iedere mens een moeder helemaal voor zichzelf zou hebben. Een toegift die God de heilige Maagd gaf. Triomf en Overwinning van God. Overwinning en Triomf van de heilige Maagd.	43
BvdH-34 - 24 december 1936 - De Hemelse, Goddelijke Moeder en	

de menselijke Moeder. De snelle doorstroming van de Liefde van God, waardoor deze Moeder door de eeuwige Wil in iedere mens haar Zoon Jezus doet ontstaan.....	48
BvdH-34 - 1 Januari 1937- De Koningin van de Hemel bereidde een Feest van de Liefde voor bij de Geboorte van haar Goddelijke Zoon. De Liefde is een magneet die omvormt en mooi maakt... 52	52
BvdH-34 - 28 december 1936 - De hemelse Erfgename nodigt haar eigen kinderen uit om haar Eigendommen te erven. Zij begenadigt de zielen met haar Moederlijke Liefde om elk van hen te veranderen in Moeder van Jezus.	55
BvdH-34 -10 februari 1937- Het Rijk van de Goddelijke Wil zal het Rijk van de Hemelse Koningin zijn. Haar brandend verlangen - Haar onophoudelijk Gebed - Zij bestormt de Godheid met haar Liefde om dat Rijk te verkrijgen.....	57
BvdH-34 -28 mei 1937 - De Allerhoogste liet het Eeuwig Woord Mens worden in de Schoot van de Hemelse Koningin. Hij vertrouwde Haar de taak toe Jezus in de zielen te brengen.....	60
Deel 35.....	64
BvdH-35 - 9 augustus 1937- Om van de mensen wederliefde te krijgen verdubbelt de Goddelijk Wil zijn eigen Liefde. Ook de Hemelse Koningin zal in het Rijk van de Goddelijke Wil als haar erfdeel een nieuwe hiërarchie bezitten.	64
BvdH-35 - 25 oktober 1937- De hoogste Koningin, erfgename van de Goddelijke Wil en het Goddelijk Leven, maakte van zichzelf een kostbaar onderpand in de scheppende Handen van God.	68
BvdH-35 - 7 november 1937- De Koningin van de Hemel smacht van liefde omdat Zij haar kinderen deze Wil wil schenken.....	70
BvdH-35 - 8 december 1937- Over de Ontvangenis van de Koningin- Het verloop van haar Liefde: Waar haar Schepper zich ook bevond daar was Zij ook om Hem te beminnen - Zij werd in elk geschapen wezen ontvangen en zij handelde als Koningin van de Hemel.....	72
BvdH-35 - 14 februari 1938 - Met de Schepping van de Maagd	

Maria werd de vergiffenis geschapen.....	75
Deel 36	78
BvdH-36 - 15 augustus 1938 - Het Feest van de Opname van Maria in de Hemel is het mooiste, meest verheven Feest. Het is het Feest van de Goddelijke Wil werkzaam in de Hemelkoningin.	78
BvdH-36 - 28 december 1938 - Het Moederschap van de Hemelkoningin	81
Inhoudstafel.....	86