



14 april 1993

Een grote hostie ligt op de linkerhand.

Op nog een andere foto lag een kleine hostie op de rechterhandpalm.

eken
”).

nier.



27-5-1993

Pater Spies in gebed.



Op 27 mei 1993 viel Julia tijdens het gebed in extase en gaf de H. Maagd in haar boodschap te kennen dat Julia, pater Spies en pater Chang zich moesten haasten naar de berg waar de bronnen ontstaan zijn. (nov. '91) Ze zou hen een teken geven. (zie "Uit het dagboek van pater Spies").



27 mei 1993

Op de berg van de bronnen.

Rechts boven : de open plek is de plaats voor de oprichting van een heiligdom, door de H. Maagd in een visioen aan Julia aangewezen.

Vanaf deze plaats loopt de weg naar de bron van Jezus (foto), zoals Julia de ene bron noemt.

De andere bron, die van Maria, ligt links van de open plek en minder hoog.



d.

d

r
n
g

Jit



27 mei 1993

Julia biedt water aan van de mirakuleuze bron.



Op het open terrein :
Julia, pater Spies en
pater Chang :
het "trio" door de
H. Maagd aangeduid
om samen te werken.
Links boven, halfweg
de berg tussen het
struikgewas, ligt de
bron van Jezus.



27 mei 1993 : een merkwaardige foto tijdens een zonnedans genomen, de lucht was azuurblauw !

Pater Spies schrijft : "Ze stelt de H. Maagd van Naju voor, vergezeld van de zon, temidden van een zieke wereld die in de duisternis van de hel gehuld is..."

27 mei 1993 : Pater Chang, Julia en pater Spies : samenwerken voor Naju.



l
1.
g

29-5-1993 : De hemel blijft tekens geven !

Grote en kleine hostie op de handen !

Foto's door Julia genomen.

Op de grote hostie zijn kringen merkbaar, op de kleine hostie een druiventros.

Zeer goed zichtbaar, de olie op het beeld.





29-5-1993

Op de ene foto ligt een hostie op de rechterhandpalm, op de andere foto op de linkerhandpalm.

(Ook op een foto genomen op 9-6-1993 is op elke hand een hostie waar te nemen).





27-6-1993 : Speciale boodschap voor en over de paus.
De H. Maagd zei : "Ik zal een bijzonder teken van liefde over mijn paus doen neerdalen".
Het was het teken van de H. Eucharistie !
Toen Julia uit de extase kwam konden de pelgrims zien dat het beeld zich naar links verplaatste.
Julia zag de vorm van "iets" dat zich kwam plaatsen tussen de rechterarm van de H. Maagd en het borduursel van de nis.
Julia probeerde aan te raken wat ze zag maar kon niets vastnemen. De onduidelijke vorm bleef. Hierna nam zij enkele foto's. Ze weende van ontroering toen ze de foto's zag.
Op deze en de volgende bladzijden ziet u het resultaat...



27-6-1993

Tweede wonderbare foto : kelk en hostie zweven naast het beeld.

Op de hostie zijn een kruis en de letters alfa en omega zichtbaar.

Een kleine hostie ligt op de linkerhandpalm.

De H. Maagd aan Julia : "Ik heb op verschillende wijzen het belang van de Eucharistie onderstreept opdat al mijn kinderen het zouden begrijpen..."

"Richten jullie je naar de Heer, werkelijk tegenwoordig in de H. Eucharistie..."

Jesus aan Marie-Elise i.v.m. deze foto's : "... Ik ben Die ben onder de gedaante van Brood, Ik ben Die ben onder de gedaante van Wijn..."



27-6-1993 : kelk met hostie en bloedvlekken op de plaats van de vijf wonden van Jezus op het kruis. Hier ook zweven kelk en hostie naast het beeld.

Een kleine hostie ligt op de linkerhandpalm.

De H. Maagd aan Julia : "... Hij redt ons door zijn kostbaar Bloed, door zijn wonden en het lijden van zijn smartelijke doodstrijd. Hij leidt jullie in het leven van een nieuw Pasen binnen door zijn Lichaam en zijn Bloed (de H. Eucharistie).

Inspraak aan Marie-Elise i.v.m. deze foto's : ..."Zijt bewust van, onderga en kijk bewust naar de wonderdaden van uw Vader door mijn Dochter, mijn Moeder, mijn Bruid aan u, mijn volk ter aanschouwing gebracht..."



27-6-1993. Op deze laatste wonderbare foto zijn kelk en hostie naar mekaar toegekomen, één geworden. Op de rechterhand is een kleine hostie merkbaar. De H. Maagd aan Julia : "... De Heer doet zijn bloed niet nutteloos vloeien. Hij vult er de kelk mee en verdeelt het, via de priesters, over al zijn kinderen.

Inspraak aan Marie-Elise i.v.m. deze foto's : "... Vergewis, de tekenen die Ik nu door de mens in tijd wil laten geworden, zijn van generlei onwaarschijnlijkheid of leugen, zijn waarachtig in al hun gebeuren..."

Pater Spies : "Julia, pater Chang en Lubino waren op 7 juli '93 bij mij. Ik droeg de H. Mis op. De drie foto's met kelk en hostie, werden op het altaar gelegd. Na het Evangelie kwam olie op deze foto's verpakt in plastic. Na enkele uren was heel de enveloppe gevuld met olie".

Pater spies heeft deze foto's, samen met de boodschap van 27-6-'93 naar de paus gestuurd.



27-6-1993 : vergroting van kelk en hostie.

Merk de weerkaatsing op van de mooi bewerkte kelk op de mantel van het beeld en het hout van de nis enerzijds, en anderzijds de kleuren van mantel en hout die in de kelk weerspiegelen. Onder de kelk kijkt men in het voetstuk.

De H. Maagd aan Julia : "... Van nu af moeten alle priesters die de H. Mis intens en met oprechte liefde celebreren het belang van de H. Mis aan al mijn kinderen van de wereld doen kennen..."

Pater Spies schrijft : "Door de tekens van de hostie wil Maria ons weer terugbrengen naar de Bron van Liefde, Jezus in de Eucharistie, naar de erkenning van de "transsubstantiatie", de vormverandering van de zelfstandigheid van het brood en de wijn in het Lichaam en Bloed van



Vergroting van de hostie.

Het kruis en de bloedende wonden zijn duidelijk zichtbaar, evenals de gebroken hostie tot aan het kruis.

Christus aan Marie-Elise bij het bekijken van deze foto : "... Verspreid mijn beeltenis, verspreid ze wijd en zijd, want in de tijd van heden wordt mijn Zijn gemijd, wordt de waarheid vertaald in verzinsels der aarde..."

Toen Marie-Elise en ikzelf beslist hadden om aan de oproep van Christus te beantwoorden zei de H. Maagd tot Marie-Elise : "Verspreid, verspreid de ware aard van zijn bestaan. Verspreid, verspreid de bestendige aanwezigheid onder de gedaante van Brood en Wijn..."



Wat Don Bosco heeft voorzien en voorspeld in 1862

In verband met dit rechtstreeks buitengewoon ingrijpen van God is het wel wetenswaardig, om te horen, **wat Don Bosco in mei 1862 heeft voorzien en voorspeld** voor de toekomst. (zie blz. 44)

daden van devotie die jullie met Mij brengen, samenvoegen om de wonden van de Heer te helen.

Mijn Zoon Jezus ziet dat de ganse ongelukkige mensheid zich vóór een gevaar zonder weerga bevindt; gevaar voor haar vrijheid en voor haar leven. Hij betreurt de onverschilligheid en de ondankbaarheid van de zondaars. Hij verlangt dat jullie deze "Heilige Uren" met veel eerbied en in een geest van opoffering en eerherstel opdragen. Zovele zielen verwijderen zich immers, ver van God en storten zich in het verderf.

De gebeden die verricht worden gedurende deze "Heilige Uren", die jullie offeren, boeten de onverschilligheid, de heiligschennissen en de beledigingen tegenover het Lichaam en Bloed van Christus uit. Hij kwam op aarde en beminde de gehele mensheid zozeer dat Hij voor haar Voedsel en Drank werd. Bovendien troosten deze gebeden Hem voor de smart die de leerlingen Hem aandeden toen ze Hem in de steek lieten en voor de doodsangst die Hij in de Hof van Olijven doorstond.

Ook herstellen deze gebeden de zonden en de ondankbaarheden waardoor zovele van zijn kinderen de waardigheid van God beledigd hebben.

En tenslotte worden deze gebeden, verstervingen en offers, als offergaven opgedragen voor de bekering van de zondaars. Zij brengen eerherstel bij Gods gerechtigheid, zelfs voor andere zielen.

Juist dit bedaart de toorn van God. Daarom verwelkomt Hij, de Heer, met vreugde de offers en het eerherstel die Hem gedurende deze Heilige Uren (voor de misdaden van de mensen) aangeboden worden.

Bovendien heeft de Heer aan de zielen die trouw zijn aan de Heilige Uren en biechten en met de grootste eerbied communiceren, een volle aflaat beloofd. Hij laat zijn Geest op hen neerdalen en Hij laat hen baden in zijn kostbaar Bloed.

Deze belofte zal zeker verwezenlijkt worden.

O jullie, mijn kinderen die Mij zo dierbaar zijn! Maak, uit nieuwsgierigheid, geen berekening van het resultaat. Weet dat de wegen van de Heer en jullie wegen totaal verschillend zijn. Bekijk niet alles met menselijke ogen en denk niet op een menselijke manier. Volg echter en bewaar getrouw enkel en alleen de Wet van de Heer.

En vooraleer de grote storm nadert, zal een nieuw licht van genade neerdalen over de zielen die trouw zijn aan de Heilige Uren en die overal ter wereld met de Heer bidden.

Ook een Pasen en een Pinksteren, vol van vreugde, zullen over jullie neerdalen."

Julia:

"Na deze woorden werd de H.Maagd onzichtbaar. Ook het licht verdween."

Boodschap van 8 april 1993 - Witte Donderdag

Julia:

" 's Morgens, omstreeks 7.40 uur, voelde ik de oproep van de H.Maagd. Ik begaf me naar de plaats waar het beeld van de H.Maagd zich bevindt. Zonder ophouden sijpelt de geparfumeerde olie van het beeldje. Vooral vandaag was haar uitdrukking zeer mooi. Dan werd alles wat zich rond de H.Maagd bevond verlicht en hoorde ik haar vriendelijke stem:"

De H.Maagd:

"Mijn welbeminde kinderen!

Vandaag is het de dag van de priesters, die Ik in de hoogste graad bemin. Het is ook de dag die ons herinnert aan de dag dat Jezus zijn verbond sloot met de mensen door Zich geheel voor hen over te leveren. Door het instellen van de sacramenten, heeft Jezus van deze dag ook een dag gemaakt waarop Hij de verheven

zending om zijn genade mee te delen, aan de priesters toevertrouwde:

- bij het toedienen van het doopsel,
- bij het vergeven van de zonden in het sacrament van de biecht,
- bij het doorgeven van zijn Evangelie,
- bij het overleveren van zijn macht om de H.Mis op te dragen, waarbij het Calvarieoffer zich hernieuwt.

Het is daarom dat de bisschoppen vandaag de olie wijden om er een heilige olie van te maken. Met mijn Zoon Jezus geef Ik in heel haar hoogte, haar diepte, haar breedte, de volheid van mijn liefde aan de paus, de kardinalen, de bisschoppen, de priesters en religieuzen en aan al mijn kinderen op aarde.

Ik geef de olie en de geur die zich vanuit Mij verspreiden.

De olie en de geur die Ik voor allen geef zijn een gave van God. Maar ze duiden ook werkelijk op mijn aanwezigheid, mijn liefde en mijn vriendschap. Als de graankorrel sterft draagt hij veel vruchten. Maar als hij niet sterft, blijft hij zoals hij is.

Dank zij het smartelijk Kruisoffer van mijn Zoon is de wereld gered kunnen worden. Bekeer jullie zonder dralen, en word voor Hem een vreugdekroon.

Ik richt mijn vraag speciaal tot de geestelijkheid. Ik vraag hen dat zij Jezus, die Zichzelf volledig heeft overgeleverd, zouden navolgen; dat zij de liefde, die Hij over zijn leerlingen op het Laatste Avondmaal uitgestort heeft, zouden uitstorten over al mijn kinderen in de wereld.

Kijk niet meer naar de aardse dingen, maar kijk naar Jezus, hangend aan het kruis, in doodsstrijd. Het is dan dat jullie trouwe priesters zullen worden.

O jullie allen, mijn kinderen van de aarde!
Zoals Johannes vroeger gedaan heeft bij Mij, zo ook

moeten jullie allen de priesters helpen, opdat zij moedig het zware kruis, dat zij te torsen hebben, zouden kunnen dragen:

- door geheel jullie liefde te gebruiken,
- door op jullie plaats aan de voet van het kruis te blijven,

- door te mediteren over de uren die Jezus doorbracht toen Hij zich als slachtoffer aanbood.

Jullie die de rechtvaardigheid beoefenen zullen door de wereld niet begrepen en niet aanvaard worden. Maar vrees niet!

Mijn ontvlamde Hart zal steeds jullie woning en jullie schuilplaats zijn."

Boodschap van 14 april 1993, gericht aan pater Spies en pater Chang.

Julia:

" 's Morgens, omstreeks 7.20 uur, hoorde ik de oproep van de H.Maagd en ik begaf mij naar de plaats waar het beeld van de H.Maagd zich bevindt. Het beeld had zijn gewoon uitzicht. Ik hoorde de stem van de H.Maagd, vriendelijk en lief:"

De H.Maagd:

"Mijn welbeminde dochter!

Vandaag zal Ik een bijzonder teken geven aan mijn welbeminde priesters die Ik uitgenodigd had om Mij te helpen en die mijn oproep beantwoord hebben.

Mijn kleine ziel!

Deel het volgende mee aan pater Pha (Spies) en pater Chang (1).

Ik ben uw aller Moeder en de Koningin van de hemel. Ik heb een oproep gedaan tot vele priesters om talrijke zielen, die in de duisternis dwalen, te redden. Ze

(1) Pastoor in Kwangju, oudleerling van de p.p. salesianen.

Hij beantwoordde de oproep van de H.Maagd in mei 1991.

hebben er helemaal geen rekening mee gehouden en deden alsof ze niets gehoord hadden. Ze willen geen gezichtsverlies lijden, hun goede naam niet op het spel zetten, noch de aandacht en de blikken van het publiek op zich trekken. Twee priesters hebben echter mijn oproep beantwoord.

O, mijn welbeminde priesters!
Satan zal, in deze kritieke en troebele tijden, op alle mogelijke manieren, verwarring, onlusten en verwoesting zaaien.

Handel echter zodanig om niet door de kunstgrepen en de sluwe valstrikken van Satan verleid te worden en om de verspreiding van mijn boodschappen niet tegen te houden!

Geef Mij zonder dralen jullie hand en wees één in een volmaakte liefde. Als jullie Mij niet helpen, zal Ik Mij in een uitzichtloze toestand bevinden. Leid zo vlug mogelijk de verdwaalde schapen in het toevluchts-oord van mijn Hart.

Ik heb jullie nodig want door jullie wil Ik al mijn kinderen redden.

Zal de spijt die jullie later zou kunnen kwellen niet tevergeefs zijn wanneer het uur van de straf en de kastijding zal komen?

NU is het het gunstige uur en het ogenblik om binnen te treden in de strijd. Bekommer je niet om overmorgen en laat je niet verontrusten over de toekomst door al te menselijke gedachten. De plaats die Ik voor jullie voorbereid is een unieke plaats die niet vervangen kan worden. Ik verlang dat jullie zo vlug mogelijk antwoorden en dat je de belangrijke opdracht verstaat die de liefde van mijn Hart jullie heeft toevertrouwd. En wanneer jullie Mij volgen - door te gehoorzamen en door nog nederiger de liefdeweg van de kleinen te doorlopen volgens mijn wil, gericht op de heiligheid - dan zullen de wonderen van de Heer, door jullie tussenkomst, vervuld worden.

NU zal het plan van mijn Onbevlekt Hart zich verwezenlijken.

Doe, zonder dralen, mijn wil aan de hele wereld kennen en breng hem in praktijk, door allen de kleine, onbeduidende ziel (Julia) ter hulp te komen. En wanneer, in deze wereld, de liefdeboodschappen die mijn Zoon en Ik jullie meedelen, zullen gevolgd en in praktijk gebracht worden, zal de grootste overwinning - de verwezenlijking van het glorievolle Rijk van Christus - behaald worden en zullen jullie, aan mijn zijde, de glorie ervan zien."

Boodschap van de H.Maagd - 27 mei 1993.

Julia schrijft:

"Ik kwam rond 11 uur 's morgens in de kapel van de H.Maagd aan. Pater Spies, die zeer veel van O.-L.-Vrouw houdt, was er reeds aan het bidden. Ik ging tot vlak voor het beeld van de H.Maagd en bleef rechtop staan. Een beetje later wierp een sterk licht vanuit het Hart van de H.Maagd me bijna omver. Ik slaagde erin om op mijn knieën terecht te komen. De geparfumeerde olie vloeyde nog steeds van het beeld. Toen sprak de H.Maagd (het beeld) tot mij met een zeer lieve en zachte stem:"

De H.Maagd:

"Mijn geliefde dochter!

Waarom aarzel je, nu het tijd is om je klaar te maken voor de strijd? De barmhartigheid van God zal zijn wortels steken in deze aarde die zal bevrucht worden door de liefde. Zij zal mirakels bewerken door jouw tussenkomst: daarom moet je pater Spies en pater Chang, die mijn oproep beantwoordden, meenemen naar de bergen die Ik uitgekozen heb dank zij uw tussenkomst.

Volgens de wil van God, die alle mensen een vrije wil gegeven heeft, zal ik van deze plaats een heiligdom maken. Ik zal er zeer vele zielen, die de weg bewandelen die hen naar de hel leidt, reinigen."

Hier schrijft Julia:

"Op dit moment viel ik achterover, (naar rechts, verduidelijkte pater Spies) omdat het licht zo sterk was. Ik hoorde gefluister dat van een duivel scheen te komen, maar ik zag geen duidelijke gestalte. Dan voelde ik op mijn borst een ondraaglijke druk die me vele kneuzingen toebracht. Ik kreeg het benauwd. Toen kreeg ik een vizioen. Ik zag O.-L.-Vrouw verschijnen vanuit de hoogte. Zij droeg een blauwe mantel die geleek op die van O.-L.-Vrouw van Naju. Dat was meermaals het geval.

De H.Maagd keek naar beneden, met open armen. Een schitterend licht omgaf Haar. Een ontelbare menigte keek van beneden naar haar. Het licht dat van haar uitging, omgaf de gehele menigte en daalde neer op elk afzonderlijk.

De H.Maagd begon toen opnieuw zacht tot mij te spreken:"

De H.Maagd:

"Mijn veelgeliefde priesters! (pater Spies en pater Chang)

Vergeet mijn eerste voornemen niet dat Ik jullie heb laten kennen: Ik zei dat Ik jullie een liefde zou geven die de liefde van het H.Hart van Jezus en de liefde van mijn ontvlamd Hart zou verenigen.

Volg Mij vastberaden en moedig, met een totale liefde, verenigd in het vertrouwen en met het geloof dat Ik jullie toevertrouwd heb.

O jullie allen, priesters van de gehele wereld!

Hoe verdorven en ziek is deze wereld!

Voortdurende tweestrijd tussen de mensen, met als gevolg:

- wanorde door intriges om tweedracht te zaaien;
- heiligschennissen;
- onverantwoorde daden;
- laster uit afgunst en jaloersheid;
- gierigheid door alles te willen bezitten en

het broederlijk delen vergeten;

- de onrechtvaardigheid en de corruptie tengevolge van de hebzucht;

- alles wat ernaar streeft om de morele wanorde te rechtvaardigen met arrogantie en hoogmoed, is de sluwe vijand die de zielen bederft.

Zij die zich door de hoogmoed met de duivel verenigen, worden zonder het te weten roofzuchtige wolven in schaapskleren. Zij storten zonder medelijden ontelbare lammeren in de verwarring.

Daarom wil Ik alle zielen, aangetast door al deze kwalen en die zich op de weg naar de hel bevinden, roepen en verzamelen in mijn liefdehart. Ik wil hen overladen met alles wat hen ontbreekt.

En als jullie me volgen, volledig aan jezelf verzakend en als jullie volledig vertrouwen hebben in de woorden die Ik jullie via de arme, kleine ziel die Ik gekozen heb, overbreng, dan zal de Drieëne God over jullie allen, door jullie tussenkomst - jullie die zijn kleine boodschappers zijn - een schitterend licht laten neerkomen en een nieuw Pinksteren zal zich verwezenlijken."

27 juni 1993 - In Korea: de dag van de paus.

Boodschap van de H.Maagd over de paus, voor de paus, over de H.Eucharistie.

De H.Maagd geeft (via Julia) een teken van liefde aan de paus en door hem aan de gehele H.Kerk: drie foto's tonen naast de H.Maagd een grote kelk waarboven zich een grote hostie bevindt.

Julia schrijft:

"Bij de oproep van O.-L.-Vrouw, begaf ik me naar het beeldje van de H.Maagd waaruit nog steeds geparfumeerde olie komt. Ik was aan het bidden met de "broers en zussen bedevaarders" toen ik rond drie uur in de namiddag merkte dat het beeldje volledig bedekt was met geparfumeerde olie. Er verscheen een licht en in het

midden ervan hoorde ik de lieflijke en vriendelijke stem van de H.Maagd die me zei:"

De H.Maagd:

"Mijn dochter!

Mijn Zoon Jezus heeft de sleutels van de hemel aan Petrus gegeven. Is zijn opvolger niet werkelijk de paus?

Bid en offer jullie op voor de paus die de plaatsvervanger van mijn Zoon Jezus is. Hij gaat voorwaarts en draagt zijn zwaar kruis, vergezel hem!

Hij heeft zich aan Mij toegewijd, verwelkomt en bemint Mij zo hartelijk... Hij kent mijn woorden reeds die in Korea oproepen tot bekering en vergezeld zijn van mijn tranen en bloedtranen.

Ik zal een bijzonder teken van liefde over mijn paus doen neerdalen. Hij is mijn zeer geliefde zoon waarvan ik houd zoals van mijn oogappel.

Mijn kinderen van deze wereld die ondergedompeld zijn in de ijdelheden en de wereldse genoegens van deze eeuw zijn zo talrijk!

Elke keer als zij zondigen kloppen zij de nagels in de Heer, drukken zwaar op zijn doornenkroon en doen zijn Bloed vloeien.

Maar de Heer doet zijn Bloed niet nutteloos vloeien, Hij vult er de kelk mee en verdeelt het, via de priesters die zijn oproep beantwoord hebben, onder al zijn kinderen (cfr. de foto's).

Hoevelen zijn er in feite die de Heer verwelkomd hebben?

Hij redt ons door zijn kostbaar Bloed, door zijn wonden, door het lijden van zijn smartelijke doodsstrijd en Hij leidt jullie in het leven van een nieuw Pasen binnen door zijn Lichaam en zijn Bloed (de H.Eucharistie).

Van nu af moeten alle priesters die de H.Mis

intens en met oprechte liefde celebreren het belang van de H.Mis aan al mijn kinderen in de wereld doen kennen. Daarom richt Ik vandaag dit dringend verzoek tot de paus, mijn veelgeliefde zoon.

Ik heb op verschillende wijzen het belang van de Eucharistie onderstreept opdat al mijn kinderen het zouden kunnen begrijpen (+ foto's). Richten jullie je naar de Heer, **werkelijk tegenwoordig in de H.Eucharistie**, en word vlug vurige vlammen van liefde, aanbidding en eerherstel.

Ik zal steeds bij hem (de paus) zijn, zijn sterkte zijn, hem redden van de gevaren en Ik zal hem met mij meenemen in mijn hemelse hof.

Indien jullie mijn woorden op de letter navolgen en in praktijk omzetten, dan zal de straf die op jullie allen zal neerkomen:

- hervormend zijn voor de Kerk door de tussenkomst van de H.Geest en zijn Liefde waaraan we niet zullen kunnen weerstaan,

- en een hernieuwing voor haar betekenen door een tweede Pinksteren."

Julia voegt eraan toe:

"Toen de H.Maagd ophield met spreken, verdween het licht. Hierna werden enkele foto's genomen met pelgrims. Allen konden vaststellen dat het beeld van de H.Maagd zich naar links verplaatst had... De verbazing was groot..."

Pater Spies schrijft:

"Julia keek naar het beeldje om de reden te vinden waarom het zich verplaatst had. Zij zag "de vorm van iets" dat zich kwam plaatsen tussen de rechterarm van de H.Maagd en het borduursel van de nis. Er was aan de rechterkant van het beeldje meer plaats, aangezien dit zich naar links verplaatst had. Julia probeerde met uitgestoken arm aan te raken wat zij zag, zij kon echter niets vastnemen. De "onduidelijk zichtbare vorm" was er echter nog. Hierna nam zij enkele foto's.

Zij zag de ontwikkelde foto's op 29 juni (feest van de H.Petrus en Paulus), zij weende van ontroering. De zichtbare vorm? **Een kelk met een hostie erboven."**