

Aan God een wederkerige Liefde geven voor alles wat door Hem geschapen is, is een goddelijk recht en de eerste plicht van het schepsel

"Mijn dochter,
om God wederliefde te geven voor alles wat door Hem geschapen is,
is een goddelijk Recht en de eerste plicht van het schepsel.
De schepping is geschapen uit de liefde voor de mens (...).

In alle geschapen dingen is Gods Liefde met elk geschapen schepsel verbonden.
Daarom is het zijn plicht God te vergoeden
- met haar kleine liefde,
- met haar dankbaarheid, met haar dank voor Hem die zoveel voor haar deed.

God geen wederliefde schenken voor alles wat Hij in de schepping voor de mens gedaan heeft,
- is het eerste verraad dat de mens tegen God pleegt
- is een misbruik van zijn gaven, zelfs een niet willen erkennen vanwaar zij kwamen, en
Wie de mens zozeer beminde.

Het is de eerste plicht van het schepsel

En deze plicht is zo noodzakelijk en belangrijk dat **Zij**,
- die al onze eer, onze verdediging, onze belangen op zich genomen heeft,
niets anders deed dan doorheen alle sferen gaan,
- van het kleinste naar het grootste van Gods geschapen dingen,
om wederliefde, glorie en dank te betuigen
- voor allen, en namens alle menselijke generaties.

Oh ja, het was **Mijn Hemelse Mama**, die hemel en aarde heeft gevuld met de wederliefde, glorie en dank voor alles wat God in de schepping gedaan heeft .

Na Haar, vervulde mijn Mensheid deze zo heilige plicht,

- die de mens zozeer verwaarloosde,
en mijn Hemelse Vader werd goedgunstig tegenover de schuldige mensheid

Dit waren mijn Gebeden en die van mijn onafscheidelijke mama.
Wil jij nu ook mijn eigen Gebeden herhalen?

Hierom heb Ik jou in Mijn Wil geroepen,
zodat jij je met Ons kan verenigen en onze Daden kan navolgen en herhalen."