

**Jezus beschermde de mensen door hen te bedekken met zijn Mensheid.  
Maar ze lopen van Hem weg en stellen zich bloot aan de klappen.**

Ik was in mijn gewone toestand. En ik zei tegen mijn lieve Jezus:

Hoe is het mogelijk? U hebt alles voor ons gedaan.

U hebt voor alles voldaan.

U hebt de Glorie van de Vader in alles hersteld in naam van de mensen,

En U hebt ons bedekt met een mantel van Liefde, van Genaden, van Zegeningen.

En ondanks dit alles, komen de kastijdingen neer.

En zij gaan bijna door de mantel van bescherming waarmee U ons bedekt hebt .

Mijn lieve Jezus onderbrak mijn woorden en **Hij zei tegen mij:**

"Mijn dochter, alles wat je zegt is waar.

Ja, Ik heb alles gedaan voor de mens.

De Liefde duwde Mij zozeer naar hem toe, dat Ik hem in mijn Werken wilde hullen,  
als in een mantel om hem te verdedigen.

Ik wilde zeker zijn dat hij in veiligheid was.

***Maar de mens, ondankbaar, scheurt deze mantel van verdediging***

- door zijn vrijwillige zonden.

Hij loopt weg van mijn Zegeningen, Genaden en Liefde.

***En als hij buiten gaat, wordt hij getroffen door de bliksem van de Goddelijke Gerechtigheid.***

Ik ben niet degene die de mens slaat. .

Hijzelf, door te zondigen, gaat in tegen Mij en ontvangt de klappen.

***Bid, bid voor de grote blindheid van de mensen."***