

Witte Donderdag

"Terwijl Ik sacrament van de Eucharistie instelde, riep Ik allen rondom Mij."

Het Boek van de Hemel Vol. 14 - 6 Juli, 1922 Luisa Piccarreta

Mijn dochter, terwijl Ik het Sacrament van de Eucharistie instelde, riep Ik allen rondom Mij. Ik heb naar alle geslachten gekeken, van de eerste mens tot de laatste, om aan allen Mijn sacramenteel Leven te geven,
- en niet één keer, maar zo vaak als zij lichamelijk voedsel nodig hebben.

Ik wilde Mijzelf geven als voedsel voor de ziel, maar Ik vond vele kwalen. Mijn Sacramentele Leven was omgeven door verachting, door onverschilligheid en ook door de genadeloze dood. Ik voelde Mij ziek, Ik voelde de dodelijke beklemmingen van Mijn Sacramentele Leven, zo verschrikkelijk en herhaaldelijk.

Toen keek Ik nauwkeuriger. Ik maakte gebruik van de macht van Mijn Wil en Ik riep alle zielen die in Mijn Wil zouden leven rondom Mij. O, hoe gelukkig voelde ik mij! Ik voelde Mij omringd door deze zielen
- die de kracht van Mijn Wil in Zich ondergedompeld hield en
- in wie Mijn Wil het centrum van hun leven was.

Ik zag Mijn oneindigheid in hen en Ik was door hen allen goed verdedigd. Ik vertrouwde hen mijn Sacramentele Leven toe en dit Leven in hen neergelegd,
- niet alleen opdat zij ervoor zouden zorgen,
- maar ook opdat zij Mij voor elke geconsacreerde Hostie een leven van henzelf zouden geven.

Dit gebeurt op een natuurlijke wijze. In mijn sacramentele Leven leeft mijn eeuwige Wil. Mijn Wil is het leven van deze zielen, als middelpunt van hun leven
Als Mijn sacramenteel Leven gevormd wordt, handelt mijn Wil, die in Mij handelt, ook in hen. En Ik voel hun leven in Mijn sacramenteel Leven.

*Zij vermenigvuldigen zich met Mij in elke Hostie.
En Ik voel dat Mij leven voor Leven gegeven wordt.*

O, hoe verheugde Ik Mij toen Ik jou zag als de eerste
- die Ik op een bijzondere wijze riep om jouw leven in Mijn Wil te vormen!

In jou heb Ik de eerste bewaarplaats gemaakt van al Mijn sacramentele Levens. En Ik vertrouwde aan jou de macht en de onmetelijkheid van de Allerhoogste Wil toe, opdat jij zou in staat zijn al deze Levens te ontvangen.

Vanaf dat moment was jij in mijn Aanwezigheid. *En Ik maakte van jou de schatbewaarster van Mijn Sacramenteel Leven en in jou alle anderen die in mijn Wil zouden leven.* Ik gaf jou de heerschappij over alles en dit met reden, want Mijn Wil is aan niemand onderworpen, ook niet aan de apostelen en aan de priesters.

Want zij consacreren Mij maar zij blijven niet in een gemeenschappelijk leven met Mij. Integendeel, zij laten Mij alleen, zij vergeten Mij en zij bekommeren zich niet om Mij.

Intussen zullen deze zielen leven zijn in Mijn eigen Leven zelf, onafscheidelijk van Mij.
Daarom bemin Ik jou zozeer: Ik bemin mijn eigen Wil in jou."

"Ik bemin mijn eigen Wil in jou."

SG – De Goddelijke Wil